

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens
Prinsenhof 46
9000 Gent

Redactie

Febe Declercq
Amicale Ree

September 2019

Oktober 2019

November 2019

December 2019



Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Als kleine jongverkenner had ik een droom: ik wou eenheidsleider worden! Al van jongs af aan keek ik namelijk heel hard op naar Forel. Hij die altijd rust uitstraalde en alle kennis in pacht had! Wanneer ik in 2016 de fakkel als eenheidsleider overnam beloofde ik dan ook aan Forel dat ik er alles aan zou doen om De Zwaluw te leiden alsof het mijn eigen kind zou zijn.

Toen ik begon als leider in 2009 maakte ik tegenover mezelf een andere belofte: zodra de kinderen met geboortjaar 2002 leiding zouden worden, zou ik niet meer actief mogen zijn binnen de actieve leidersploeg van De Zwaluw.

Hoewel een scout oprecht is en maar één woord heeft (oude scoutswet), heb ik deze zomer toch één van deze beloftes moeten breken. Omdat ik persoonlijk vind dat het kind nog niet volledig klaar is om op zijn eigen benen te staan, neem ik nog een jaar voogdijschap op! Om mijn tweede belofte niet volledig te moeten breken, zal ik me dit jaar voornamelijk bezig houden met het opleiden en ondersteunen van de eerstejaars leiding, het zijn er namelijk maar liefst ZEVENTIEN!!

Ik ben er echter van overtuigd dat zij het stuk voor stuk geweldig gaan doen. Als ik zie hoe zij er mee voor gezorgd hebben dat ons kamp zonder één enkel incident is verlopen, zie ik de toekomst heel rooskleurig in. En of het een geweldig kamp was! Het begon nochtans iets minder door de vrachtwagens die niet tot volledig aan ons stafkamp wouden rijden. Alles maar uitladen van aan de bezoekdagparking dan maar. Een hoop gesleur en oneindig veel ontzet van elk individu aanwezig zorgde ervoor dat ik om 23u15 uiteindelijk toch mijn bed kon opstellen met alle taken voor de eerste dag afgevinkt op mijn lijst!

Het hele voorkamp stond iedereen op scherp en met nog wat geluk met het weer ook, vloog de opbouwweek alweer razendsnel voorbij! Een wolkbreuk op vrijdag zorgde er nog voor dat de heikele puntjes van het terrein kenbaar werden gemaakt en dat het stof eens goed werd weggeblazen, net als de tegenstand door Remco Evenepoel tijdens de Classica San Sebastian!

Na de knalprestatie van Remco waren we helemaal voorbereid op de bezokedag en de aankomst van de rest van de eenheid. De blijdschap dat we weer vuur mochten maken en echte barbecues konden gebruiken maakte de bezokedag weer geweldig! Mede dankzij de erg gewaardeerde inzet van de seniors werd iedereen op zijn wenken bediend en zag ik weer veel blije en aangenaam verbaasde gezichten!

Hoe de rest van het kamp verliep kunnen jullie lezen in de uitgebreide artikels per tak. Ik kan alleen nog zeggen dat het echt een heel erg geslaagd kamp was! Alvorens ik het hoofdstuk over het kamp afsluit toch nog enkele *shout-outs*. Ten eerste naar alle leiding voor de voorbereiding van het kamp en de tak- en eenheidsleiding om alles mee in goede banen te leiden! Tx to **Baribal** voor alle hulp en steun tijdens de voorbereidende weken, zo een huisgenoot is toch handig! Bedankt aan **Forel** en **Thierry Verbeke** voor de camionritten! Bedankt **Hert** om van je Skoda Rapid een verhuiswagen te maken voor de dagelijkse fourage voor 160 personen! Bedankt aan Sefver en Jakko die de opleggers door de modder trokken (zij het met hulp van de geweldige boer Bart). Oneindige dank aan alle stammers die voor het overheerlijke eten hebben gezorgd. Ook een *shout-out* naar de verkennersleiding die de overvol achtergelaten dixi's van de vorige groep hebben veplaatst. Last - but not least - dank aan de buschauffeur om alle schoenen van de kinderen af te borstelen zodat de ouders hun kindjes (anderhalf uur later dan gepland) mee konden nemen met propere schoenen!

Zoals ik reeds vermeldde, mogen we dit scoutsjaar liefst zeventien nieuwe leiders verwelkomen. Dat betekent echter ook dat we afscheid moeten nemen van een aantal toppers ☺. De uitgebreide afscheidstekstjes kunnen jullie verderop in het boekje lezen, maar ik sta er toch persoonlijk op elkeen te bedanken voor alle inzet die ze de afgelopen jaren hebben geleverd voor De Zwaluw! Ontzettend veel dank aan **Wolf** (die rechtstreeks van de seniors naar de stam gaat); **Simon** (1 jaar leiding); **Argali** (2 jaar leiding); **Ouistiti** (2 jaar leiding); **Caraya** (3 jaar leiding) **Gaai** (3 jaar leiding); **Beo** (3 jaar leiding waarvan 1 als AEL); **Flicka** (4 jaar leiding); **Agame** (6 jaar leiding!!); **Hyena** (6 jaar leiding!!); **Pinguïn** (6 jaar leiding!!).

Van de plaats voorzien voor mijn tekstje maak ik graag gebruik om naar de toekomst te kijken. De Zwaluw barst uit zijn voegen! Op dit moment hebben wij namelijk 212 officiële leden! Een historisch record!! Ondanks het feit dat we dat zeker aankunnen met de huidige leidersploeg zitten we momenteel dan ook met een wachtlijst bij de Wolven en JVG's. Voor meer informatie kan je je zeker tot mij, Dingo of Cavia wenden. Want ook op eenheidsniveau is het één en ander veranderd. Voor de

dagelijkse leiding van De Zwaluw word ik voortaan bijgestaan door **Dingo** (die geen tak meer opneemt) en **Cavia** (die eerst 6 maanden op Erasmus gaat en dan leiding zal geven bij de wolven). Hiermee is de toekomst van De Zwaluw ongetwijfeld verzekerd!!

Verder kijk ik ook enorm uit naar ons herfstkamp op onze nieuwe kamplocatie in Bekkevoort! Wij menen na een zoektocht van ruim 12 jaar namelijk echt hét ideale kampterrein gevonden te hebben, de tijd zal het ons leren!

Mijn 20ste scoutsjaar bij De Zwaluw (mijn 23ste in totaal) gaat van start! Ik heb er oneindig veel zin in! Stevige linker en tot binnenkort!

Actieve Fret

Sam Bastiaens- Eenheidsleider

fret@dezwaluw.org

0484/03.09.64

Lidgeld en verzekering

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

€50 voor het eerste kind
€45 voor het tweede kind
€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS (www.fos.be) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463
120° FOS De Zwaluw
Ralingen 53
9940 Evergem

DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR
HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!

Solidariteit Op Maat: het SOMfonds van FOS Open Scouting

Dat het bij de scouts reuzefijn is, is al lang geen geheim meer. Omdat het voor zowel FOS Open Scouting als De Zwaluw zeer belangrijk is dat iedereen van deze fun kan genieten, stellen wij jullie graag even het **SOMfonds** voor. Dit fonds werd door FOS Open Scouting in het leven geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen & jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe hobby, ook volop genieten van de scouts.

Wil je meer informatie over dit fonds, of ben je benieuwd wie hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust een van de eenheidsleiding en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.



Sociale media

Zoals velen onder jullie weten, zijn ook wij “mee met onze tijd” en is De Zwaluw al jaren actief op [Facebook](#). Onze pagina vind je terug onder de naam “**120e FOS De Zwaluw**”. Als je daar eens een beetje rondsnuffelt, vind je heel wat leuke dingen terug. Zo staan alle totems daarop, van oudleiding tot nieuw getotemiseerden, maar ook organigrammen door de jaren heen en interessante posts zijn daarop te vinden. Liken die handel!

Sinds vorig jaar hebben we ook een pagina op [Instagram](#), “**120e_fos_de_zwaluw**”, waar je leuke foto’s van activiteiten en kampen terugvindt. Met een simpele klik op “volgen”, blijf je altijd op de hoogte. Zeker de moeite om in het oog te houden!

Organigram 2019-2020

Hieronder ziet u het volledige leiderskader van het komende jaar. Een leidersploegje om "U" tegen te zeggen. Meer informatie is beschikbaar op onze website!

Eenheidsleiding

<p>Sam Bastiaens - Fret - EL Francis Verkinderen - Dingo – AEL Rozan Michiels - Cavia - AEL</p>
--

Teerpoten
<p>Sara Mens - Koedoe - TL Marthe Teunissen - Sika - HL Leon Tack - Kapucijnaap - HL Wolf Devylder - Gnoe - HL Margot Despriet - Jacana - HL Amelie Michiels - Hoopoe - HL Mo Paeleman - Stokstaartje - HL Alix De Boever - Emoe - HL Tenzin Hoflack - Alpaca - HL</p>

Wolven
<p>Febe Declercq - Ree - TL Rozan Michiels - Cavia - AEL Simon Verschelden - Klipdas - HL Joshua Naessens - Maki - HL Seppe Bovyn - Kantjil - HL Marthe Michiels - Chinchilla - HL Paulien Mens - Patrijs - HL Anna Boogaerts - Lijster - HL Ilona Lust - Koala - HL</p>

Jongverkenners-Jonggidsen
<p>Borre Van de Walle - Kameleon - TL Dino Coppens - Fennek - EATL Maarten Depoortere - Wouw - ATL Ramon Demey - Picus - HL Saar Lermytte - Zwaan - HL Merel Geyskens - Tarbagan – HL Benjamin Meersseman - Gaviaal – HL Jannes Depoortere - Raaf - HL</p>

Verkenners-Gidsen
<p>Cato Dambre - Fitis - TL Aaron Dierickx - Vos - EATL Gilles Dewever - Toko - HL Mel Van Rompay - Seriema - HL</p>

Seniors	
Tobias Haeck - Lynx - Seniormoderator	Helena Dierickx - Sitta - Seniormoderator
Arne Stroo - Jakhals - Seniormoderator	

Stam

Jaarplanning 2019-2020

Voor zij die al klaar zitten met hun agenda om hun reisje voor deze zomer te plannen, presenteren wij u hier de jaarplanning van het komende scoutsjaar. Zet de kampen, eetfestijnen en dergelijke maar al in uw agenda, want die wilt u niet missen!

Vergaderingen 2019 - 2020				
maand	dag	begin	omschrijving	eind
september	7	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	14	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	21	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	28		\	
oktober	5	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	12	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	19	19/okt	Leidersweekend	20/okt
	26	09h	Herfstkamp	30/okt
november	2		\	
	9	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	16	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	23	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	30			
december	7	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	14	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	21		\	
	28		\	
januari	4		\	
	11	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	18	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	25		\	
februari	1	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	8	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	15	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	22	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	29		\	
maart	7	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	14	14h	Scoutsactiviteit	17h00
	21	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	28	14h	Leidersweekend	17h00
april	4	09h	Paaskamp	8/apr
	11		\	
	18		\	
	25	10h	Scoutsactiviteit	17h30
mei	2	10h	Scoutsactiviteit	17h30
	9	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	16	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	23	14	Scoutsactiviteit	17h30
	30		\	
juni	6	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	13		\	
	20	14h	Scoutsactiviteit	17h30
	27	10h	Scoutsactiviteit	17h30

Leidersweekend

Dit educatieve weekend wordt georganiseerd voor alle leiding en seniors. Ze krijgen informatieve cursussen die hen helpen om nog betere leiding te worden. Uiteraard wordt er ook gezorgd voor de nodige ontspanning tussendoor. Dit sfeervolle en leervolle weekend gaat door op ons terrein in Wondelgem van **zaterdag 19 oktober om 8u30 tot zondag 20 oktober om 16u00** en bedraagt **€20,00**.

Herfstkamp

Ook dit najaar gaan we weer op kamp! Voor de verandering trekken we eens anders naartoe en gaan we Vlaams-Brabant onveilig maken. Deze keer mag u al uw kaartjes sturen naar het volgende adres:

"Zozimus"

Witteweg 30

3460 Bekkevoort

Het kamp gaat door van **zaterdag 26 oktober tot en met woensdag 30 oktober 2019**.
Kostprijs: **€80** tot en met 12 oktober, **€90** na 12 oktober. Inschrijving kan iedere zaterdag tot **12 oktober 2019**, maar bij voorkeur via overschrijving op het rekeningnummer BE40 0014 9451 4463.

Verdere details vinden jullie in de kampfolder die tijdig meegegeven wordt met de kinderen!

Spaghettiaavond

Op **zaterdag 16 november** houden we naar jaarlijkse traditie onze populaire spaghettiaavond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté, die bovendien door onze eigen leiding gemaakt is!

Dit feest trekt al jaren heel veel volk. Ook dit jaar rekenen we op jullie hulp om ons evenement te steunen. Breng dus gerust al jullie familie, vrienden, burens en verre kennissen mee: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Meer info vinden jullie in de spaghettiaavondfolder, die in oktober zal verschijnen.

Totemraad

Ook dit jaar stond de totemraad van De Zwaluw voor een serieuze klus, namelijk deze kanjers voorzien van een totem en bijpassend adjectief. Hier stellen wij jullie met trots 8 nieuwe leden voor, elk met hun persoonlijke totem en passend adjectief. PROFICIAT AAN ALLEN!

Nette Vanhee – Fervente steenarend



Elisabeth Meersseman – Fijnbesnaarde Mus



Lara Coppens – Vurige Anioema



Mirthe Lermytte – Bedeesde Markoeb



Mo Paeleman – Uitgelaten Stokstaartje



Ilona Lust – Guitige Koala



Wolf Devylder – Onbevangen Gnoe



Joshua Naessens – Handige Maki



Raad der Manenschijn

Zowel bij de teerpoten als bij de wolven wordt het hele jaar door gewerkt rond het thema Jungle Book. Dit doen ze door de kinderen het verhaal van Mowgli te vertellen, hen liedjes van de jungle te leren, hen kennis te laten maken met de dieren uit de jungle en zo veel meer! Een heel belangrijk element in dit thema zijn de junglenamen: naast een totemnaam krijgt elke welpenleider ook een junglenaam. Deze namen hebben voor zowel de kinderen als de leiding zelf een heel speciale betekenis die gekoppeld is aan het verhaal van Jungle Book. De wolven kennen hun leiders enkel onder deze naam, dus stellen wij ze hier ook even aan jullie voor. Dit jaar zijn er maar liefst 18 welpenleiders! De oude en nieuwe junglenamen, die tijdens de Raad der Manenschijn gekozen werden, zijn:

Teerpoten:



Raksha – Rustige Koedoe

Raksha is de moederwolf die Mowgli opnam in haar nest toen hij in de jungle terechtkwam. Ze voedde hem op als haar eigen jong. Als dé moederfiguur van de jungle, zorgt zij dan ook als takleidster voor de jongste leden van onze eenheid.



Marala – Bescheiden Sika

Marala is een flamingo die in de jungle leeft.



Rikki-Tikki-Tavi – Jolige Kapucijnaap

Rikki-Tikki-Tavi is een vosaapje uit de jungle.



Hathi – Onbevangen Gnoe

Hathi is de oude en wijze olifant die alle verhalen en geheimen van de jungle kent. Iedereen respecteert hem om zijn wijsheid. Hij waakt over zekere traditionele waarden in de jungle.



Mang – Aanwezige Jacana

Mang, de vleermuis, kondigt elke avond de komst van de nacht aan. Bovendien brengt hij ook berichten over in de jungle tijdens de nacht, omdat hij de enige is die alles kan zien 's nachts.



Ko – Goedlachse Hoopoe

Ko is een kraai die in de jungle leeft.



Chikai – Ondeugende Alpaca

Chikai is een kleine springrat uit de jungle.



Sahi – Uitgelaten Stokstaartje

Sahi is een stekelvarken uit de jungle.



Kigo – Flegmatieke Emoe

Kigo is een vis die in de jungle leeft.

Wolven:



Akela – Amicale Ree

Akela is de oude en eenzame leider van de Sioniehorde, de groep wolven waarin Mowgli opgroeide en leefde. Hij waakt over de wetten van de jungle en over de andere wolven. Om deze redenen wordt deze naam altijd gedragen door de takleider van de wolven.



Mysel – Zorgzame Cavia

Mysel is een buffel die in de jungle leeft.



Chil – Teruggetrokken Klipdas

Chil, de wouw, is de vliegende boodschapper van de jungle. Hij brengt overdag boodschappen over, terwijl Mang dat 's nachts doet.



Bagheera – Handige Maki

De zwarte panter Bagheera kocht Mowgli's tweede stem op de Raadsrots, waardoor Mowgli bij de wolven mocht blijven wonen en opgenomen werd in de horde. Daarnaast leerde Bagheera Mowgli jagen en waakte hij over hem.



Baloe – Behendige Kantjil

Baloe is de meest wijze bruine beer uit de jungle. Hij kent alle wetten en leert die aan de welpen en Mowgli. Ook gaf hij Mowgli zijn eerste stem op de Raadsrots.



Kaa – Gehechte Chinchilla

De koningspython Kaa redde Mowgli uit de klauwen van de kwaadaardige Bandarlogs, het apenvolk dat hem gevangen hield. Kaa is de oudste inwoner van de jungle en de enige die de Bandaglogs bang kan maken.



Ikki – Rumoerige Lijster

Ikki is een stekelvarken uit de jungle.



Sona – Ondoorgrondelijke Patrijs

Sona is een zwarte beer uit de jungle.



Jacala – Guitige Koala

Jacala is een krokodil die in de jungle leeft.

Verlaten de eenheid...

Waar nieuwe leiders bijkomen, verlaten ervaren leiders de eenheid. Jammer genoeg moet De Zwaluw dit jaar afscheid nemen van maar liefst 10 leiders van formaat. Hieronder worden ze individueel belicht en bedankt, maar toch alvast een welgemeende MERCI en owowow aan allemaal!

Simon Meyskens

Simon kwam in de Zwaluw in 2006, bij de Bevertjes. Hij staat daar direct bekend als een goedlachse en vrolijke jongen. Ook bij de Teerpoten wordt die lijn doorgetrokken. Zo vonden de andere teerpootjes dat Simon de vettigste lach van iedereen had. Zijn enthousiasme bij spelen en sportproeven ontbrak niet en zo wordt hij Grijs Broer en wint hij een sportprijs. Bij de Wolven toont hij zich van zijn stoerste kanten, maar zijn fantasie blijft aanwezig en bij de JVG's komt zijn eigenzinnige humor opnieuw naar boven. Zo werd zijn absurde single 'Oppan-Sleuteldief' een echte hit op Paaskamp 2013. Hoewel hij bij de VG's wat naar de achtergrond verdwijnt, blijft hij gemotiveerd naar de scoutsactiviteiten komen.



Na een prachtig seniorjaar, vindt hij een plaatsje in het wolvennest. Hier kreeg hij van



de wolfjes de naam **Hathi**: de wijze olifant die altijd voor iedereen paraat staat. En deze rol vervulde hij dan ook schitterend. "Vraag iets aan Hathi en hij doet het!", horen we de kinderen zeggen. Hiervoor en voor al die andere mooie jaren willen we hem nog eens extra in de bloemetjes zetten. We hopen dat we hem nog vaak terug mogen zien op stam-activiteiten en kampen!



Michiel Vindevogel of Inschikkelijke Argali

Michiel Vindevogel komt in de scouts in het tweede jaar JVG's. Na een mindere beproeving bij De Wilde Eend, wil Michiel de echte scoutswerking ontdekken bij De Zwaluw. Hij vind er meteen zijn latere wynaqa-broeders Bruno De Vos en Emil Kerckhove. Ze zijn meteen onafscheidelijk. Hoewel Michiel steeds wat op de achtergrond blijft in de beginjaren, amuseert hij zich altijd rot en toont hij altijd heel veel aandacht voor technieken. Na twee jaar amusement en ontbolstering bij de verkenners, krijgt Michiel het genoeg om mee aan de basis te staan aan de heropstart van de seniortak.

Michiel blijft een vaste waarde binnen De Zwaluw en dat resulteert in de totemnaam **Inschikkelijke Argali**. Bij de seniors haalt hij nadien ook nog zijn Woudloper en Cartograaf. Samen met zijn kameraad Ouistiti begint hij aan zijn leiderscarrière bij de teerpoten. Hij staat er vooral bekend om zijn creativiteit en voor de sfeer, zeker wanneer hij zijn ukelele ter hand neemt. Na twee jaar als leider trekt Argali naar de Stam, omdat hij zich op zaterdag onder meer wil focussen op zijn muziek. Misschien treffen we hem volgend jaar wel op één van de gentsefeestenpleinen! Tot binnenkort!



Bruno De Vos of Animerende Ouistiti



Bruno kwam in 2006 in De Zwaluw als neefje van Zwaluw-corifeën Hert en Saki. Al snel werd duidelijk dat Bruno een groot lawijt en een serieuze entertainer is. Al van bij de teerpoten vertelt hij moppen zonder na te denken en begint hij te pas en te onpas te zingen.

Bruno is geen stilzitter: geregeld moet hij tijdens de rustige activiteiten tot de orde worden geroepen, omdat hij alweer rondloopt of ergens zit te spelen. Hij is een echt haantje de voorste en bij morele opvoedingen vergde het dan ook steeds de grootste moeite om hem de mond te snoeren. Als ware entertainer krijgt Bruno stevast de hoofdrol bij de

paasshows, waarna hij bij de VG's zelfs het script uitschrijft en de boel regiseert samen met Galago en Caraya: lachen, gieren, brullen! Tijdens de rustigere momenten was Bruno vaak bezig met verschillende scoutstechnieken. Tijdens zijn laatste jaar als JVG behaalde hij dan ook zijn totemnaam Ouistiti. Het hoeft niet te verbazen dat zijn adjectief heel vlot werd toegekend. Voortaan ging Ouistiti door het leven als **Animerende Ouistiti**. We kennen Ouistiti ook als verstrooide professor.

Tijdens het maken van vuur was Ouistiti eens zodanig aan het opgaan in zijn vuur dat hij een beetje te dicht bij het vuur kwam en zijn wenkbrauwen en neuspuntje verbrandde.

Na zijn passage bij de verkenner, waar hij zijn pionier en woudloper behaalde, mocht ook Ouistiti naar de seniors. Na een schitterend jaar, met de buitenlandse reis als hoogtepunt, gaat Ouistiti bij de leiding. Hij ging samen met zijn broeder Argali de sfeer verzorgen bij de teerpoten. Het hoeft eveneens niet te verbazen dat Ouistiti tijdens deze periode ook zijn badge animator behaalt! Omdat Ouistiti zich wat meer wil focussen op zijn toneel en kunstprojecten, heeft hij ervoor gekozen de eenheid te verlaten. Wij hopen dat hij ons toch geregeld nog eens komt animeren. Dank voor alle inzet!



Raoul Rombouts of Positieve Caraya



hij radeloos naar de leiding om hulp vragen. En wat blijkt: zijn pet was gewoon in de kap van zijn vest gevallen (hilariteit).

Raoul komt in de eenheid in 2006 bij de Teerpoten en valt direct op, niet alleen door zijn meer dan gezonde eetlust, maar ook omdat hij tijdens de spelen en sportproeven steeds zijn beste beentje vooruit zet. Raoul is iemand die blijft lachen en alles positief bekijkt. Slechts één keer zien we hem ongelukkig: na de explo bij de Wolven is hij zijn petje schijnbaar kwijtgeraakt op de speeltuin. Na alles drie keer afgezocht te hebben, gaat

Ook technieken lust hij wel, wat bij de Wolven uiteindelijk resulteert in de hoogste onderscheiding: een Zilveren Wolf. Bij de JVG's blijft Caraya lachen en entertainen,

met als hoogtepunten de jaarlijkse paasshow waar hij volledig in zijn rol kan opgaan: het ene jaar als Herman Dufferling uit Harry Potter, het andere jaar als Prins Jan uit Disney's Robin Hood en bij de VG's zelfs als scenarist en regisseur. Alvorens Caraya naar de VG's overgaat, behaalt hij eerst nog zijn tweede klas en krijgt zijn totem: **Positieve Caraya**. Caraya blijft positief en ambitieus op zijn elan doorgaan bij de VG's: hij behaalt de badges musicus, woudloper, hiker, pionier en waterrat tijdens deze periode en dus ook zijn zilveren kroon. In zijn tweede jaar wordt hij zowaar Verkenner van het Jaar, een prijs die hij alweer met een brede glimlach kwam ophalen. Wij blijven Caraya ook herinneren van een heel sfeervol moment, zijn versie op viool van 't Vliegerke op Groot Kamp 2014. Het optreden waarmee hij nota bene zijn badge musicus behaalt.



In 2016 komt er een einde aan de speeltijd bij de VG's en gaat Caraya over naar de JVG-leiding. Met zijn onaflatend enthousiasme weet hij steeds de sfeer erin te houden, zowel binnen de tak als binnen de hele eenheid. Tijdens zijn leiderscarrière slaagt hij namelijk met glans voor zijn badge animator. Caraya houdt het na twee jaar voor gezien bij de JVG's en trekt naar de VG's waar hij een laatste jaar het allerbeste van zichzelf geeft. Zo behaalt hij in zijn laatste jaar zijn rode linten. Door het behalen van zijn EHBO-brevet wordt hij eveneens

gouden kroon en eersteklas verkenner, het allerhoogste wat je binnen de scouts kan behalen. We zullen de positiviteit van deze kanjer missen maar we zien hem ongetwijfeld nog terug als Stammer. Hopelijk zingt hij dan als vanouds luidkeels mee met de zanglessen!

Ruben Hoflack of Zelfstandige Gaai

Op 13 maart 2009 komt Ruben samen met zijn zus Tenzin aankloppen bij De Zwaluw. Op het eerste kamp bij de wolven laat hij zich direct opmerken bij de morele opvoeding over spelconsoles. Hij wist ons te vertellen dat je ook heel tevreden kan zijn zonder. En gelijk had hij... Wat Ruben zeer sterk typeert is te laat komen. Al van zeer vroeg wist de leiding dat er ene te laat zou zijn bij het vertrek op kamp of het openen van een vergadering, en dat was Ruben Hoflack.



Bij de JVG's was Ruben nogal stil. De leiding hoorde enkel van hem als hij een vraag had, en die begonnen altijd op dezelfde manier. Op een zeer hoge toon vroeg hij dan: "Zeg euuuhhh leiding, ik heb een euuhhh vraagje". Voor de rest laat Ruben zich altijd gaan bij het dopen van nieuwe JVG's. Zo zat hij samen met Tobias Haeck zelf volledig onder de modder. Hij behaalde al snel zijn hoed op 29 oktober 2011. Het jaar erna legde hij zijn teervoet af in aanloop naar zijn totem, maar daarvoor zou Ruben nog moeten wachten tot na de overgang naar de VG's. Daar behaalde hij zijn 2^e klas en kreeg de gepaste totem: **Zelfstandige Gaai**. Want daar is hij de dag vandaag nog



steeds het sterkst in: zijn plan trekken. Niet altijd op de gemakkelijkste of beste manier, maar op zijn manier. En juist die manier van doen zullen de kindjes zeker missen!

Naast de scouts werkt Gaai zeer hard in verschillende sectoren om leuke reizen, zoals naar Mexico, te sponsoren. Hij zou hierdoor dus ook minder en minder tijd kunnen vrijmaken voor de scouts. We zouden Ruben dus ook zeer graag bedanken voor de mooie tijden bij De Zwaluw! Al denk ik dat hij het nooit helemaal zal kunnen loslaten. Tot in den draai!

Jakobe Haeck of Onvoorspelbare Beo

Jakobe vervoegde onze eenheid in 2006 bij de Teerpoten. Al van jongs af a an blijkt ze een felle meid te zijn met slagzinnen als "Wij zijn goe, de anderen zijn ahoe!". Ze toont zich ook zeer sportief en verschijnt reëlmattig in de top 3 bij verschillende sportdisciplines. Bij de Wolven en JVG's blijft ze eerder op de achtergrond, hoewel er dan soms toch weer eens prachtige verhalen opduiken. Zo haalde ze bij dasroof haar beste trucen uit de kast. Door te doen alsof ze weende, zou de leiding komen kijken of alles ok was. De ideale situatie dus om de das van de nietsvermoedende leiding af te pakken.



Na een rustpauze van 2 jaar, kwam ze vol enthousiasme terug aankloppen bij de VG's. De scouts loslaten was toch iets te moeilijk. Bij de VG's leren we Jakobe kennen als flapuit met enkele legendarische quotes als "Is dat de maan? Ah nee, 't is de zon". Haar creativiteit kan ze niet verborgen houden voor de rest van de groep. Zo had ze eens een meesterlijk plan om snoep mee te smokkelen op kamp door het te verstoppert in een oude knuffel van Samson. Iets in het geheim

verstoppert heeft echter niet zoveel nut als je het aan iedereen doorvertelt... Ook haar eigen versie van voetbal, het Kevin De Bruyne-spel, blijft memorabel. In haar tweede jaar bij de VG's kreeg ze de totem **Onvoorspelbare Beo**. Een totem die op haar lijf geschreven is: een actieve, nieuwsgierige en luidruchtige vogel. En ook badgenwerking laat haar niet koud, met een Zilveren Kroon als gevolg.

Na 3 jaartjes bij de VG's is het tijd voor wat meer verantwoordelijkheid en die vindt ze



in de Teerpotentak. Hier krijgt ze de junglenaam **Kaa**. Ze is een luisterend oor voor de kinderen, maar raakt ook wel eens haar stem kwijt op de kampen. 2 jaar in de rol van Kaa was voldoende vond ze, maar de scouts laten vallen was wederom te moeilijk. Daarom ruilde ze de kinderen in voor een hoop papieren en het scoutswinkeltje. Zo kwam ze bij het 5-koppige eenheidsleidersteam en nam ze hier een full-time job op. Na dit jaar vol inzet besluit ze toch dat het genoeg is, maar we zijn er van overtuigd dat we haar nog veel zullen zien als actief stamlid. Bedankt voor alle moeite en tijd die je in de scouts gestoken hebt en natuurlijk bedankt voor al die mooie herinneringen!

Merel Stroo of Afwachtende Flicka

Merel Stroo kwam in 2005 bij De Zwaluw bij de Teerpoten, waar ze meteen uitblinkt bij de sportproeven. Ze wordt er uiteraard nestleidster en gaat met haar wolfje over naar de Wolven. Met dit wolfje op de pet kan ze meteen beginnen met sterren afleggen en ze wordt na haar eerste jaar Grijs Zus, als derde beste van het jaar. Een jaar later behaalt ze zelfs haar Zilveren Wolf en wordt ze Welp van het jaar. Merel is een heel gemakkelijke en behaalt verschillende prijzen in de scouts, maar kom niet af met een hotdog, want dan springt ze minstens 1,15 meter in de lucht en loopt ze de 100 m in 11 seconden om dit "goedje" niet te moeten opeten. Om haar dan tevreden te stellen, werd de traditionele hotdog vervangen door pita. Helaas was ook dit niet goed, niet rap content dus!





Na een glansrijke carrière bij de jvg's, waarin ze steevast meedeed voor de sportprijzen en de overwinning bij de spelen, krijgt Merel haar totemnaam: **Afwachtende Flicka**. Dit adjectief verwijst vooral naar de verstandigheid waarmee Flicka alles aanpakt. Ze zal eerst heel goed nadenken en dan de beste optie kiezen om op die manier liefst ook iedereen te slim af te zijn. Flicka gaat naar de VG's en behaalt er haar Woudloper en Pionier, waarna ze samen met Vos, Fennek en Fitis senior-PL wordt. Na een geweldige tijd bij de VG's gaat Flicka naar de leiding. Ze komt terecht bij de JVG's met enkel mannelijke leiding rond zich, laat haar dat nu net het liefst hebben. Zo speelde ze haar hele scoutscarrière liever (voetbal) met de jongens

dan te zitten keuvelen met de meisjes. In dit geflipte leidersteam staat ze meer dan haar mannetje. Flicka haalt uiteindelijk haar linten bij de JVG's en wordt nadien seniormoderator. Door haar studies als burgerlijk ingenieur wordt het echter steeds moeilijker om studies en scouts te combineren. Na een afsluitend jaar bij de VG's als ATL moeten we helaas afscheid nemen van Flicka als actieve leidster. Flicka heeft echter beloofd zich dubbel en dik in te zetten voor school, zodat ze toch nog veel kan terugkomen als Stam.

Arthur Warmoes of Fantasierijke Hyena

Arthur kwam in 2003 bij De Zwaluw in de pas opgerichte tak: de Bevertjes. In de jongere takken valt hij niet erg op wanneer hij alleen is, maar dit verandert snel wanneer hij met zijn vrienden optrekt. Hoe ouder hij werd, hoe vaker Arthur te horen was in de groep. In 2008 haalde hij zijn 1^e ster bij de wolven en ging hij vervolgens over naar de JVG's. Daar ging zijn aanwezigheid zeker niet onopgemerkt voorbij. Het bleek namelijk dat hij het absoluut niet erg vond om in zijn onderbroek rond te lopen. Samen met Matthew Wright danste hij weleens in zijn onderbroek rond Cataras en ook op tocht wandelde hij een groot stuk zonder broek, aangezien die nat was geworden bij het oversteken van een kanaal in een rubberen bootje. Wat zeer typerend is voor Arthur is het delen van zijn gekste gedachten met de groep die dan vooral in luchtige gesprekken eindigden. De leiding kon enkel maar een vragende



blik werpen richting Arthur, die er dan op zijn beurt ten volste van genoot. Op deze manier kreeg hij dan ook, na het behalen van de 2^e klas, een gepaste totem toegekend: **Fantasierijke Hyena**. Bij de verkenners stond hij vooral bekend voor zijn droge humor die op mindere momenten toch voor enkele lachende gezichten zorgde. In 2013 werd Arthur leider en koos hij ervoor om bij de teerpoten te beginnen. Hoewel hij het zeer goed deed bij de teerpoten, gaf Arthur aan dat het eens tijd was voor iets nieuws. Hij behaalde zijn woudloper en ging over naar de JVG's. Hier kon hij zich onder Kameleon nog een laatste twee jaar smijten in het aanleren van technieken en wandelen van stevige tochten. Na een dikke 10 jaar als lid en 6 jaar als leiding besloot Arthur er een punt achter te zetten. Daarom wensen we Arthur te bedanken voor al die jaren inzet, maar we zien hem zeker terug bij de actieve Stam. Merci en tot snel!



Lars Desomer of Vluchtige Agame

Lars was een laatkomer en kwam pas in de scouts bij de JVG's, in het scoutsjaar 2009-2010. Daarvoor maakte hij deel uit van scouts De Reiger, maar hij besloot te veranderen op vraag van zijn vrienden Matthew Wright (Pekari), Francis Verkinderen (Dingo) en Pepijn Verscheure (Okapi). Een keuze waarvan we na al die jaren allemaal blij zijn dat hij die gemaakt heeft.

Al van jongs af aan kennen we Lars als sfeerbrenger in de groep. Op zijn eerste groot kamp werd al snel ontdekt dat Lars goed kan jodelen, wat heel wat meisjesharten sneller liet slaan. De komende jaren mocht hij namelijk dag in dag uit jodelen op het toenmalige Junior Eurosongliedje "zo verliefd". Datzelfde kamp kwamen ook zijn tekentalenten aan het licht. Zijn maat Bunzing ging zijn tekeningen zelfs bijhouden om ze later aan woekerprijzen te verkopen. Het meest typerende aan Lars is echter zijn befaamde haardos. De schok was dan ook groot toen hij plots vorig jaar zijn geliefde "mijn haar is mijn leven"-kuif achterwege liet en toekwam op een vergadering met een broskopje. Gelukkig rockt hij elk kapsel. ☺



Technieken zijn nooit de sterkste kant geweest van Lars. Het heeft dan ook geduurd tot hij leiding werd voor hij zijn totem kreeg: **Vluchtige Agame**, een grappig,

ondeugend en uitdagend diertje. Ook typerend aan een agame is dat het zich snel aanpast aan situaties. Het ultieme bewijs daarvan is dat Lars met iedereen bevriend is. Hij heeft in menig leidersploegen gefungeerd en werd daar altijd door iedereen graag gezien. Hij mijdt conflicten en zal altijd de vrede weten te bewaren.

Toen Agame leider werd, kwam hij in het teerpootnest terecht onder leiding van Hinde. Daar heeft hij twee jaar als **Pytha** ervaring opgedaan, alvorens hij overging naar de wolvenleiding. In "The Wolfpack" vond hij als **Bagheera** een warme thuis die hij niet snel zou kunnen loslaten. Hij heeft daar maar liefst 4 jaar gestaan als steunpilaar van 3 verschillende takleidsters. De laatste jaren werd hij – meer dan terecht – als papa van de wolfjes beschouwd. In dat laatste jaar heeft hij al zijn scoutsdromen kunnen vervullen. Hij behaalde zijn linten en werd eerste-assistent-takleider. Jammer genoeg moet hij nu het nest verlaten, want de toenemende school- en werkdruk wordt er niet minder op. Terwijl Agame zijn dromen nagaat, zullen de wolven hem altijd als Bagheera herinneren, want die stempel heeft hij vast en zeker gedrukt. MERCI!



Yanne Mortier of Vleiende Pinguïn

In 2002 ging Yanne Mortier naar haar eerste vergadering, maar ze was er al veel vroeger bij dan die ene dag. Haar ouders Ibis en Specht gingen namelijk al enkele jaren mee als stam. Hierdoor was Yanne dus al zeer vroeg vertrouwd met De Zwaluw. Het is ook zeer moeilijk om nog informatie terug te vinden van in haar, simpelweg omdat er geen boekjes meer te vinden zijn van toen. Zo lang zit Yanne dus al in de scouts. Bij de wolven werd ze nogal snel moe en keek vaak uit naar de siësta na het eten. Zo graag dat er zelfs een werkwoord uit voortkwam: siesteren. Uiteraard werd Yanne niet moe door niets te doen. Ze liet een zeer goede indruk na bij de leiding en werd grijze zus. Het volgende jaar kreeg ze dan ook een wolfje opgenaaid, want ze



was nestleidster geworden van het grijze nest. Voordat ze naar de JVG's overging, behaalde ze ook nog haar zilveren wolf. Toen ze eenmaal bij de JVG's zat en begon op te trekken met Luka Mann of Impala en Johanne Parker of Ara, kon het giechelen niet meer op. Daarnaast bleef ze wel altijd gedreven en behaalde ze haar hoed in het eerste jaar op herfstkamp.

Haar doel was wel niet altijd om te winnen. Een mooi voorbeeld hiervan is het spel 'Titanic'. Hierbij moesten er opdrachten gedaan worden zodat je in een reddingsbootje kon raken en ontsnappen aan de ramp. De verliezers werden achteraf in het zwembad gesmeten. Aangezien het een lekker weertje was, leek het Yanne en Johanne niet zo voordelig om bij dit spel te winnen en kwamen ze uiteindelijk als de grote verliezers uit de bus, maar dit vonden ze uiteraard niet erg! In haar laatste jaar werd ze patrouille leidster van de Herten. Bij de verkenners behaalde ze haar totem. Sindsdien kent iedereen Yanne als **Vleiene Pinguïn**. Met deze prachtige totem kon ze enkel maar blij zijn. Vrolijk als ze is, begon ze aan haar eerste jaar leiding bij de bevertjes in 2013. Als leidster heeft Pinguïn zeker geen tekort aan variatie gehad. Na de bevertjes ging ze twee jaar bij de wolven leidinggeven om dat dan nog een jaartje bij de teerpoten te doen. In 2016 kreeg ze een heel nieuw avontuur voorgeschoteld, namelijk de VG's. Daar werd ze direct assistent-takleider onder Dingo. Ze sloot haar laatste jaar als leidster af bij de Seniors. Door haar drukke werkschema kon ze er jammer genoeg niet zoveel bij zijn als ze zelf graag gewild had, daarom besluit Pinguïn zich ook bij de stam te gaan vervoegen. Als we al die jaren samentellen, komen we aan een leiderscarrière van 6 jaar en daarvoor kunnen we haar alleen maar bedanken!



Artikel Stam Groot Kamp 2019

Een dag in de voetsporen

Dit artikel werd eens niet geschreven door de Stam, maar door een externe bezoeker die per ongeluk in ons kamp belandde. Veel leesplezier!

Het kamp was stil. Eindelijk. Ik veegde nog snel een haastige kever weg vanop mijn laptop en dacht vol verbazing terug aan de waanzinnige dag die achter me lag. “Op de grote baan links”, had mijn redacteur me nochtans gezegd. Wist ik veel dat hij vanuit Lommel bedoelde en niet vanuit Leopoldsburg; hij kent de streek, ik niet. Het pad doorheen het bos had me al moeten waarschuwen, dit was geen weg naar een moderne camping, toch? Maar ik reed verder, zag tenten en auto’s staan en hield me voor dat dit niets anders kon zijn dan mijn bestemming. Ik stapte uit en wandelde in de richting van de grootste tent die ik zag. Daar zou ik wel iemand tegenkomen die me kon helpen. Plots voelde ik een donkere schaduw over me heen zweven, ik dook instinctief wat in elkaar en keek omhoog. Een **condor**?! Dat kan toch niet? De vogel cirkelde nog eenmaal over de tenten heen en verdween in noordelijke richting, naar waar zijn nest was vermoedelijk. Nog een beetje duizelig van deze uitzonderlijke ervaring, ging ik verder en kwam aan een tafel waar een ontbijt was klaargezet voor wel honderd man. Doorheen de gesmeerde boterhammen kwam een hoofd van een **wezel** tevoorschijn, zijn fijn fonkelende ogen keken recht in de mijne, maar hij vluchtte niet. Het diertje ontblootte zijn tanden en uit het niets kwam een stem: “Welkom, jongeheer. Wat brengt u hier?” Het beestje zag dat ik hem met verstomming geslagen bleef aankijken en herhaalde zijn vraag: “Zijt ge uw tong verloren manneke, wat brengt u hier?” Ik stamelde iets als: “Euhm, ik... mijn redacteur zei me dat ik naar deze camping moest komen om een artikel te schrijven. Hij zei dat ik links moest inslaan en ik heb dat gedaan, maar dit is precies niet...” De



wezel onderbrak me en zei: “Schitterend idee! Welkom op kamp bij De Zwaluw! Neem u een tas koffie en zet u. Voor welke krant werkt u?”. “Geen krant, het magazine ‘Camping & Leven’, dat is...”. Wezel onderbrak me nogmaals, “Dat ken ik, mijn goede vrienden **Kaai** en de **Bie** hebben al veel lezersbrieven geschreven over hun ervaringen in Italië voor dat magazine. Maar vergeet alles wat u al gezien hebt op andere

campings, hier beleef je iets anders. Ik stel voor dat je eens een dagje meedraait met ons, dan zal u een goed verhaal kunnen schrijven achteraf.” Nog voor ik kon antwoorden, schreeuwde de wezel: “Volg mij!” Ik liep het haastige beestje achterna, terug richting de parking en daar stonden 2 auto’s te draaien. “In de eerste wagen zitten **Cholo** en **Saki**, in de tweede wagen **Baribal** & **Grizzly**, die er voor zorgen dat alle campingbewoners voldoende te eten hebben. Stap snel in, want ze vertrekken zo dadelijk.” Ik stapte in bij Cholo en nog voor ik goed en wel de deur had dichtgeslagen, zette die de wagen brullend met de neus in de richting van een pad dat verder het bos in liep. Wezel gaf Cholo nog snel een extra boodschappenlijstje en schetste mijn situatie nog even kort doorheen het raampje van de chauffeur. “Een journalist dus hé? Klik je vast en zet je schrap”, zei Cholowitz grijnzend met een sigaret tussen de tanden, “dit wordt de rit van je leven”. Er werd een vuistje gedeeld met Saki en nog voor ik het goed en wel besepte, werd ik de zetel ingedrukt. Het bos en het pad werden nauwer en nauwer, de lucht werd uit mijn longen gedrukt en ik voelde het bloed wegzakken uit mijn hoofd. De omgeving werd ineens lichter en lichter, er volgde een immense witte flits, en ineens dreven we door de ruimte. “Dit is niet de meest comfortabele, maar wel de snelste route naar Lommel. Het enige vervelende zijn de vallende sterren, maar gelukkig heb ik een toestel dat die detecteert”. En net toen ik wou vragen “hoezo, vallende sterren”, hoorde ik een soort alarm zoemen en het dashboard rood opflikkeren. Saki schreeuwde: “links!”, en Cholo beantwoordde de schreeuw met een stevige ruk naar rechts. Een gigantische vuurbol scheerde langs de wagen heen, de hitte straalde langs onze gezichten, en verdween al even snel als die gekomen was. Het alarm bleef loeien, en we ontweken nog een projectiel of vier op dezelfde manier alvorens we een duik namen, waarop een nieuwe witte flits volgde, en we ons plots terug in de bewoonde wereld bevonden. “Goed gewerkt, collega” zei Saki tegen de chauffeur-piloot. “Insgelijks!”, beantwoordde Cholo het compliment en die parkeerde zich voor de deur van de supermarkt. Daar stonden Baribal en Grizzly zowaar al in te laden. “Jullie zijn er eindelijk, een terrasje gedaan onderweg?”.



“Neen”, zei Cholo, “binnenwegje genomen. Toch niet altijd sneller precies...”. “Wij hebben de préparé en vers brood mee voor vandaag, alsook 4 melkkoeien, die stonden in promo omdat het crisis is in de Amerikaanse sojabonen. Doen jullie dan de rest?”. “Komt in orde, Bari!”, en met de menu in de hand gingen we binnen in het warenhuis, dat ons met beide armen ontving, bediende en opnieuw liet gaan met meer dan dat we konden dragen.

Terug op het kampterrein was het alle hens aan dek in de keuken, die stoomde als een koeltoren. De geur van geschroeid vlees en borrelende bouillons sloeg onmiddellijk in mijn neus, de ochtend had mij duidelijk zeer hongerig gemaakt. “Tijd voor een aperitiefje”, zei Cholo, “Ga jij in de keuken wat hapjes vragen bij Wezel?”. Ik wandelde de tent binnen en Wezel stond me al op te wachten. “Aperiefhapjes voor de fouragiers zeker? Die worden op dit moment klaargemaakt en direct gebracht. Ondertussen kan ik je voorstellen aan de rest van het keukenteam.” Ik leerde **Vlinder** kennen, die entrecotes aan het bakken was terwijl ze de keuken aan het lachen bracht door anekdotes na te vertellen uit de tragikomedie ‘Forrest Trump’. Haar zusje **Impala** was verantwoordelijk voor het vegetarische menu, een werkje dat Wezel maar al te graag uit handen gaf. Zij bereidde vegetarische borstsj voor, met voor de liefhebbers een scheutje wodka. Die fles moest immers dringend op, omdat ze al 21 jaar over tijd was. In een aparte afdeling van de keuken, geleid door **Timalia**, werden de rantsoenen verdeeld aan de jeugd. Niet eenvoudig volgens Wezel, want iedereen had zo zijn eigen behoeften. Zo werden er vleesresten gegeven aan de piranha’s, verse ratten aan de pythons, een bundel eucalyptusbladeren aan de koala’s, etc. “Ik wist niet dat dit allemaal werd voorzien op een scoutskamp, dit is echt een uitdagende klus”, zei ik tegen Wezel. “Zoals ik je bij jouw aankomst op kamp meldde, is dit hier allemaal veel interessanter dan die caravans van het Blauwe Meer. En dat is niet alles, mensen van de keuken zorgen ook voor de logistiek, voor de afvalverwerking, ja er is zelfs een vogelkapsalon. Dat wordt gerund door **Husky**, haar specialiteit zijn papegaaien.” Een vogelkapsalon, mijn god, daar had ik zelfs nog nooit van gehoord? Maar ik wist dat dit zeker niet de laatste verrassing zou zijn waaraan ik me hier kon verwachten. “We zijn bijna klaar om alles te serveren, best dat je nu buiten gaat, een bordje neemt en aanschuift in de rij. Kom dan ’s middags nog maar eens terug, we gaan pannenkoeken bakken via een nieuwe methode.” Wezel trippelde verder de keuken in, terwijl ik terug richting uitgang wandelde en me snel een bordje liet opscheppen. Na nog een rijstpapje te hebben binnengespeeld met een mooi houten lepeltje (het leek wel handgemaakt), nam ik een korte siësta in mijn auto. De voormiddag was immers al vrij lang geweest, ik kon de rust wel gebruiken. Ik vergat echter mijn wekker te zetten en werd pas om 15h terug wakker. Ik vloekte en haastte me naar de keuken. “Eindelijk, daar ben je!”, schreeuwde Wezel, “Je had bijna de ingebruikname van de machine gemist!”. “Excuses, ik was al wat beginnen schrijven aan het artikel en was de tijd uit het oog



verloren”, loog ik. “Maakt niet uit, kijk je ogen maar uit naar de creatie van ons manusje-van-alles **Serval**. De Stam zal nooit meer manueel pannenkoeken moeten bakken!”, lachte Wezel dolgelukkig. Een soort loopband met allemaal koekenpannen zette zich traag in gang en ging achtereenvolgens onder een spuitzak met boter en deeg heen, die beiden perfecte porties afleverden op het warme pannetje dat passeerde. De pannetjes liepen verder naar een overkapt gedeelte waar kleine branders de pannenkoeken ook langs de bovenkant bakten. Eens ze uit de tunnel kwamen, waren ze mooi goudbruin gebakken en werden deze via een mechanische arm perfect geflipt op een tweede lo opband. Langs deze band zaten **Husky, Mustang** en **Katta** klaar met suiker en siroop om de pannenkoeken rijkelijk te beleggen en op te rollen tot een verrukkelijk vieruurtje. Techniek fascineerde me wel, dus ging ik wat dichterbij de machine om te zien hoe die Serval het in godsnaam had klaargespeeld om zo’n complexe machine te bouwen op kamp. Ik was zo geconcentreerd naar het toestel aan het kijken en wou net mijn smartphone nemen om het ganse proces te filmen, toen uit het niks plots een slangenhoofd naast me verscheen en zei “heeft iemand mijn neefje **Wolf** gezien?”. Ik schrok zo hard dat ik struikelde en in mijn val een pannetje of vier meenam, alsook het doseermechanisme van de boterspuitzak. Ik probeerde recht te krabbelen, nauwelijks beseffend wat er net gebeurd was, en hoorde Wezel vloeken: “Wat doe je nou? Let toch eens op!”. “Sorry!”, zei ik, “Plots dook er een **boa** naast me op die op zoek was naar een Wolf. Denk ik?”. Wezel bleef tegen me vloeken en ik bleef mezelf excuseren, tot er vanuit de keuken paniekerig werd gehinnikt, geblaft en gekrijst. Wezels blik verschoof naar de keuken en trok ineens bleek weg, ik draaide me snel om en begreep op slag zijn angst. Het doseermechanisme van de boter was blijven lopen, met als gevolg dat de pannetjes vooral met hete boter werden gevuld in plaats van met deeg. In plaats van goudbruine exemplaren, kwamen er nu brandende pannenkoeken uit de machine gelopen. Wezel wou ingrijpen en draaide aan wat knoppen op het bedieningspaneel, maar dat leek het zaakje niet op te lossen. Integendeel, de mechanische arm leek nu helemaal ontregeld en begon de brandende pannenkoeken steeds verder de keuken in te katapulteren. Wezel ging nu bijna door het lint “Ik krijg dat dekselse ding niet af, mijn keuken gaat eraan! We hebben geen keuze meer: GRIZZLYYYY! NOODSTOOOOP!”. Vanuit het stafkamp hoorden we eerst een luide ‘OWKEE!’, en dan een zacht gerommel dat snel dichterbij kwam en steeds luider werd. Nog geen handvol seconden later kwam **Grizzly** de keuken binnengestormd met een gigantische hamer in de hand. Ik dook weg achter wat grote kasrollen, bang voor de brokstukken die ongetwijfeld in het rond zouden vliegen bij de hamerslagen van Grizzly op de machine. Tot mijn grote verbazing volgde er echter niets, dus stak ik snel even mijn hoofd boven de potten uit. Daar zag ik Grizzly staan voor de machine,

met zijn hand erachter reikend. Er volgde er korte klik en de machine stond direct stil. “Voila, uit!”. Licht euforisch kwam ik van achter mijn potten gerend en liep glimlachend richting Grizzly. “Fantastisch! Bedankt Grizzly!”, zei ik. Grizzly haalde zijn schouders op: “Supersimpel, je moet gewoon de knop achteraan uitzetten!” Ondertussen zag ik Mustang nog met natte handdoeken de laatste brandende pannenkoeken doven, eind goed al goed zo leek het wel. Tot Wezel naast mij stond en zei ‘Allemaal goed en wel, maar wie gaat dat boeltje hier opkuisen?’. Ik voelde de bui al hangen en stelde mezelf al snel kandidaat. Als enige... Dus trok ik met emmer, vod en kuisproduct doorheen de keukentent om alle sporen van het incident uit te wissen.

Na deze opdracht werd ik vriendelijk doch kordaat uit de keukentent gezet. Ik kon ze niks kwalijk nemen. Ik begon wat door het kamp te kuieren, tussen de ongelofelijke houten constructies die deze jongens en meisjes hadden opgebouwd. Er moest toch nog wat beeldmateriaal worden verzameld voor de reportage, dus eigenlijk was het nog niet zo erg dat ik de keuken moest verlaten. Mijn tocht ging langs een piratenboot met zwaaiende senioren, de Arc de Triomphe en de pyramiden van Gizeh. Ik nam een kleine pauze in een prachtig ingeklede zitput en zag van daaruit wat verderop een rookpluim opstijgen. Nieuwsgierig als ik was, ging ik toch even kijken en zag daar wat sjofele



types vanuit een sauna naar mij zwaaien. Een uitnodiging die ik niet kon afslaan, want een beetje herbronnen kon geen kwaad op dit moment. Een zweterige vijftien minuten en een koude douche later, nam ik afscheid van **Vos & co** en begon terug te slenteren naar het stafkamp, klaar om mijn dagje hier op kamp af te ronden. Dit was buiten de waard gerekend. Ik werd plots gegrepen door een zwarte schaduw en in de materiaaltent gesleurd. Daar werd ik aangestaard door een paar gele en een paar zwarte ogen. “Jij moet met ons mee, journalist. Wat wij gaan doen, zal in de geschiedenisboeken van De Zwaluw terecht komen. Wij, **Panter** en **Pekari**, worden legend!”. Voor de zoveelste keer vandaag stond ik aan de grond genageld, wat had dit dolle duo in gedachten? “Voor de zoveelste keer staat die muziek van het Blauwe Meer te luid, dit kan zo niet langer. Onze gevoelige oren kunnen zoveel Nederlandse schlagers niet meer verdragen. We gaan ze eens stevig verrassen daar. Hehehe.” Ze knipoogden naar elkaar en keken dan met een sluw glimlachje in mijn richting: “En jij gaat mee om dit ganse gebeuren te filmen. Geweldig toch? Heb jij trouwens geen

bezoekerskaart van het Blauwe Meer gekregen, het was toch de bedoeling dat jij daar zou zitten in plaats van hier?” Die had ik inderdaad op zak: “Ja, maar ik kan toch niet zomaar met jullie binnenwandelen?” Nog geen 2 minuten later reed ik met mijn wagen uit het Kattenbos, met Panter en Pekari in mijn koffer, richting Camping Blauwe Meer. Aan de bareel toonde ik mijn bezoekerspas en journalistenkaart aan het meisje dat de controles deed: “Nou, u bent wel erg laat vandaag, meneer. Als u zich haast, kan u wel nog de show van deze avond meenemen. Die start over een klein kwartiertje. Het wordt nog maar eens een hartstikke leuk feest!”. “Geweldig!”, antwoordde ik haar met gespeeld enthousiasme, “En waar is dat feestje juist?”. “Hier rechts meedraaien, aan deze kant van het meer. Gewoon afgaan op de muziek!”. Ik zwaaide nog snel even naar haar en reed dan verder de camping in. Op een wat breder stuk zette ik mijn auto aan de kant, stapte uit en opende de koffer. Panter sprong kwiek uit de koffer, Pekari volgde iets later, na een helpend handje van zijn partner in crime. “Ik neem de rugzak met het materiaal, jij de kleding en de maskers, zoals afgesproken.”, Pekari knikte kort. “En jij mag beginnen filmen vanaf nu” Ik grabbelde de GoPro uit mijn zak in de koffer en begon te filmen. Panter had ondertussen een zilveren zakflacon in de hand, nam hieruit een ferme slok en gaf hem door. Nadat Pekari en ik ook een kleine slok hadden genomen, druppelde hij nog wat van de drank op de grond (‘voor zijn bro’s’) en begon dan richting het meer te wandelen, waar al wat muziek te horen was. Pekari volgde gezwind in zijn spoor, ik twijfelde nog even alvorens ik de achtervolging inzette. Beetje afstand houden leek me best. We liepen een klein stukje tussen caravans door, maar die maakten langs de linkerkant al snel plaats voor een breed strand dat na een dertigtal meter uitliep in het meer. Net op de rand van het meer dreef een ponton met daarop een podium, voorzien van lichten, boksen, een DJ booth en wat palmbomen om alles een wat tropisch sfeertje mee te geven. Er kwam al wat muziek vanop het ponton, maar het was duidelijk dat er nog geen DJ aan het draaien was. Iedereen op het strand leek zich wel stilaan klaar te maken voor een feestje, want het liep gestaag vol met jeugdige (en hier en daar iets rijpere) campingbewoners. Panter en Pekari wurmden zich nonchalant doorheen het publiek, hun blik strak op het podium dat vooraan op het strand lag. Was dit hun doel? Ik liet nog steeds een metertje of twee afstand, voor de zekerheid, maar bleef hen wel filmen, zo goed en zo kwaad het kon. Panter week nu wat meer af naar rechts en zocht de rechterhoek op van het ponton, dat de toegang bleek te zijn. Via een korte loopbrug kon je het ponton bereiken, maar er stond een medewerker bij van het Blauwe Meer die duidelijk de opdracht had gekregen om iedereen tegen te houden die daar niks te zoeken had. “Pekari, afleidingsmanoeuvre 2!”, fluisterde Panter. Pekari wandelde naar de bewaker toe, stopte een tweetal meter voor hem en begon te dansen als een bezetene. De

bewaker en de mensen in de buurt wisten eerst niet goed wat er gebeurde en bleven geobsedeerd kijken naar het schouwspel dat zich voor hen afspeelde. Het publiek sloot zich wat dichterbij Pekari en joelde en danste mee met hem. De bewaker wou dit niet missen, nam zijn smartphone en stapte wat naar voor om de danspasjes te filmen. Van dat moment profiteerde Panter om in de rug van de bewaker het loopbrugje op te gaan en te verdwijnen op het ponton. Het plannetje leek geslaagd. Nog geen seconde later hoorde ik een vreemd gekwaak dat vanop het ponton leek te komen. Pekari stopte zo abrupt met dansen als hij begonnen was, vroeg aan de eerste de beste waar hij een pintje kon halen en verdween tussen de rest van het publiek. Het strand stond ondertussen goed vol met volk dat verwachtingsvol richting het podium keek. Verdorie! Ik was nu zowel Panter als Pekari kwijt, dat was niet de bedoeling. Gewoon het loopbruggetje in de gaten houden dacht ik dan, Panter kan niet anders dan langs daar terug het strand op komen. De DJ verscheen nu op het podium, aan zijn draaitafel en zwaaide naar de mensen. "Hebben jullie er zin in?", wierp die het publiek in. "JAAA!", antwoorde de menigte eerst nog twijfelachtig. "Ik zei, HEBBEN JULLIE ER ZIN IN!", schreeuwde de DJ nogmaals naar het publiek, met zijn armen in de lucht als zijnde de Messias. Zijn vraag werd nu met een uitbundige "JAAAAA!!" beantwoord vanuit het publiek, het signaal voor de DJ om zijn eerste plaatje aan te zetten. Net toen de eerste tonen van het nummer doorheen de boksen kwamen geknald, werd er een zwarte zak over het hoofd van de DJ getrokken, een opblaasend over zijn lichaam geschoven en werd hij fluks het water in gebonjourd. De mensen vooraan het podium keken een beetje raar toen ze zagen hoe op kordate wijze afscheid werd genomen van hun DJ, maar hoorden nog steeds muziek, dus leek er geen vuiltje aan de lucht. Nu kwam er een gemaskerde persoon van achter de draaitafels geslopen, die vooraan het ponton de drie trossen waaraan het vastlag in een flukse beweging doorsneed met een machete. Het ponton zette zich zachtjes in beweging, weg van het strand. Het feestvolk vooraan stopte met dansen en begon richting het ponton te wijzen, dat nu steeds verder weg dreef van het strand. De bewaker aan het loopbrugje had het nu ook door, en wou nog snel het ponton oplopen om de ongenode gast te grazen te nemen maar werd zelf in de rug gepakt door een gemaskerde Pekari. De bewaker onderging hetzelfde lot als de DJ en belandde zonder pardon in het water, terwijl Pekari nog net via het loopbrugje het ponton kon bereiken. Nu stonden Panter en Pekari op het ponton, dat langzaam richting het midden van het meer dreef. Panter, ook gemaskerd, stopte de muziek en nam het woord aan de draaitafels: "Hallo campinggangers, jullie t*ringfeestje is afgelopen. Vanavond kies ik de plaatjes, of beter gezegd, het plaatje van de avond! Het wordt een lange maar vree wijze nacht voor jullie! Veel plezier!". Na een paar seconden hoorde ik plots een bekend deuntje over het meer waaien. " 'K ben nie al

te zot van 't spel, moar k vange geire musschen. Moarblen, toppen kan ik wel moar daarin ben ik nie fel...". Mee mijne vlieger ging eerst vrij zacht, maar toen zette Panter de schuiven open en blies het lied over de camping. De campingbewoners stoven uit elkaar, zo veel Gentse kleinkunst konden ze niet aan. Ze liepen al huilend naar hun caravans en sloten zichzelf op, met kussens over hun beide oren. Niemand op de camping leek te kunnen reageren, het vlot lag stilaan op het midden van het meer, dus was enkel nog te bereiken met de pedalo's die aan de kant lagen. Panter en Pekari bleven nog wat dansen en feesten op het podium, tot er na een halfuurtje eindelijk wat pedalo's werden gevuld met personeel die collectief richting ponton werden gestuurd. Panter en Pekari zagen de bui al hangen, maar hadden zich goed voorbereid. Met de stokken die op het ponton lagen duwden ze zich weg van de bootjes, tot aan de overkant van het meer. Daar sprongen ze met behulp van de stokken naar de kant en verdwenen als dieven in de nacht. Ik filmde nog even door, tot het personeel het ponton bereikte en Walter de Buck het zwijgen oplegde. Ik vertrok dan maar terug richting auto, en bekeek al wandelend nog snel even het filmpje dat ik had gemaakt. Onderweg kwam ik nog wat personeel tegen, die me beleefd vroegen naar mijn pasje en of ik geen 2 verdachte personen gezien had. Ik ontkende, zei dat ik op weg was naar mijn tent hier wat verder en liep zonder problemen verder. Aan de auto gooide ik mijn koffer open en stak mijn camera terug weg. "Psst, Journalist!", hoorde ik van onder mijn wagen komen, "Is de kust veilig?". Ik keek even rond, zag niemand aankomen en bevestigde dit met een korte "ja" aan beide onruststokers. Ze kropen voorzichtig van onder de wagen en namen terug hun plaatsje in de koffer in. Ik vertrok richting uitgang op een gezapig tempo. Aan de bareel zat hetzelfde meisje: "Vertrekt u nu al weer, meneer? U bent hier nog maar net?". "Sorry, maar met zo'n luide muziek kan ik niet slapen. Ongehoord, voor een camping van dit allure!". "Onze oprechte excuses, meneer, er is iets zeer onverwachts misgelopen, dit is nog nooit eerder gebeurd.". "Je zou eens moeten weten hoe vaak ik dat excuus al heb moeten horen, jongedame. Laat me er nu maar gewoon uit." En net zoals we binnen waren gereden, reden we opnieuw naar buiten. Terug op kamp werden we opgewacht in de kantine en als helden onthaald. Onze belevenissen werden honderdmaal gedeeld, en werden zoals elk verhaal heldhafter na elke vertelbeurt. De avond was zo voorbij en moe maar voldaan ging iedereen uiteindelijk slapen. Maar ik kon nog niet, ik moest eerst schrijven. Tot nu dus. Slaapwel. En aan De Zwaluw: Dankjewel voor deze mooie tijd!

Auteur van dienst: **Gedreven Hert**

Artikel Teerpoten Groot Kamp 2019



Zondag 4 augustus

De dag waar alle teerpootjes al maandenlang van droomden: de eerste dag van Grootkamp! Beetje bij beetje kwam iedereen toe en werden de bedjes geïnstalleerd en rond 12 uur konden we al allemaal samen genieten van een hamburger in onze 'Oegaboega-zitput'. Tijdens het eten kwamen we te weten dat **Rune Branswijk** niet zo graag 'spruitwater' drinkt en vroeg **Paulien Fransoo** heel enthousiast of we een feestje gingen bouwen als de ouders weg zouden zijn. Na een korte siësta met de ouders, trokken we al direct richting het speelbos. Na het vieruurtje vertrokken de ouders en kon het feest echt losbarsten! We deden een rondleiding door de andere kampen en speelden een spelletje dokter knobbel, alvorens

we konden genieten van een heerlijke kom tomatensoep. Na een zangles en een verhaaltje kwamen er 4 professoren aangewandeld. Professor Gobelijn, professor Barabas, professor Zonnebloem en professor Adhemar kwamen de teerpoten helpen om een teletijdmachine te bouwen. Na wat geknutsel in de verschillende laboratoria en een gevecht met de gemene dokter Doofenschmirtz, slaagden de Teerpoten erin om een prachtige machine te bouwen waarmee ze het hele kamp zouden kunnen terugkeren in de tijd. Daarna konden we voor de eerste keer gaan slapen in ons gezellige tentjes.

Maandag 5 augustus

We stonden op met een intensieve turnles en bokes met choco. Daarna luisterden we naar de zoetgevooisde stemmen van de leiding die het jungleverhaal in geuren en kleuren vertelden. Tijdens het eten waren er volgens **Finn Dezutter** te veel 'hespen', of bedoelde hij wespen? In de namiddag kwamen er 5 'Thanossen' vechtend aangelopen. Ze wouden uitmaken wie de echte Thanos was en besloten om hiervoor de hulp aan de hele eenheid te vragen. In groepen probeerden ze de 5 echte stenen van Thanos te verzamelen. Hiervoor moesten de groepen zich bewijzen in verschillende proeven; van dansen en raketten afschieten tot het voortduwen van de camion. In het finale gevecht tussen de 5 Thanossen kon er maar 1 winnen. In een ultieme move vielen de anderen gewoon neer. De echte Thanos was terug weg en het was tijd voor een heerlijk stuk peperkoek met melk. We bouwden nog wat kampen in het bos en dan was het tijd voor een eerste wasbeurt met fris, koud water. Na het avondeten vertelde **Marala** het verhaal van de 3 biggetjes met **Rikki-Tikki-Tavi**

in bijrol als de grote, boze wolf. 's Avonds werden de Teerpoten door 2 politieagenten opgepakt en in de gevangenis gestoken. Samen met ex-gevangenen Katherine, Josephine en Pauline probeerden ze onopgemerkt te ontsnappen. Hiervoor moesten ze onopgemerkt verschillende proeven en obstakels overwinnen. Voor een stoere Teerpoot was deze klus zo geklaard en zo konden we na een lange dag weer op naar Dromenland.

Dinsdag 6 augustus

Na een enthousiast opstaan, een opwekkende turnles en een lekker ontbijt, begonnen de teerpootjes aan hun inspectie. Toen hun tenten brandschoon waren, was het tijd voor de sportproeven. Tijdens deze warme voormiddag werd iedereen uitgedaagd om zo snel mogelijk de 100 en de 400 meter af te leggen. Iedereen deed hard zijn best en er werden mooie resultaten neergezet. Wel moesten we regelmatig herhalen dat ze door moesten lopen tot over de lijn en niet 10 meter ervoor mochten beginnen met wandelen. Na een welverdiend middagmaal en een rustige siësta begonnen we aan het middagspel, vandaag het grote KAMPENBOUWSPEL. In twee groepen moesten ze zoveel mogelijk opdrachten voltooien om zo attributen te krijgen voor de constructie van hun kamp. Een van de kampen had zelfs een schommel! Omdat iedereen vuil was van het bouwen gingen we ons grondig wassen en daarna was het alweer tijd voor soep met boterhammetjes. Toen ook de zangles gezongen was en het verhaaltje gelezen, kwamen er 2 bosdieren de teerpootjes om hulp vragen. De grote boze wolf had namelijk hun instrumenten gestolen en nu konden ze geen muziek meer maken. Met de hulp van onze stoere teerpoten was het bos al gauw terug gevuld met muziek. Genoeg bosdieren geholpen voor vandaag, tijd om te gaan slapen.



Woensdag 7 augustus

Omdat sommige teerpootjes niet zo stil waren deze ochtend begonnen we de dag met een eindje lopen. Buiten adem gingen we aan tafel. Na de tandjes gepoetst te hebben en de tenten spik en span te maken was het alweer tijd voor het beste moment van scoutskamp: de morele opvoeding! Vandaag ging die over de stereotiepe verschillen tussen jongens en meisjes. Al snel bleek dat heel wat jongens de kleur roze ook mooi vonden en veel meisjes ook graag voetbalden. **Kobe De Coensel** wou zelfs de rok van zijn zus aandoen, om te bewijzen dat jongens dat ook perfect kunnen. We speelden nog een paar kleine spelen en toen gingen we eten. Nadat ook de siësta voorbij was kregen de teerpootjes hoog bezoek van twee oermannen: Oega en Boega. Zij hadden honger en hadden de hulp nodig van de

teerpoten om een mammoet te vangen en klaar te maken. Ze leerden hiervoor sluisen, ze maakten een kooi en een lekkere saus voor bij het vlees. Toen puntje bij paaltje kwam staakten ze hun missie, aangezien de mammoet ook gevoelens bleek te hebben en helemaal niet wou sterven. Oega en Boega aten als vervanging lekkere groentjes! De teerpootjes zelf kregen een lekker 4-uurtje en speelden daarna nog wat spelletjes voor het wassen en het avondeten. Na de snoepjes, wat zingen en alweer een verhaaltje, werd **Raksha** opeens meegenomen door 2 schaduwen. Gelukkig waren de moedige teerpoten er om haar terug te bevrijden. Toen iedereen weer veilig bij elkaar was, was het alweer tijd om in ons bedje te kruipen.



Donderdag 8 augustus

Bij het opstaan moesten alle kinderen hun uniform aandoen. Dat ging niet bij iedereen even vlot: de een had al wat meer moeite om alles bijeen te scharrelen dan de ander. Sommigen konden al raden wat er ging gebeuren. We gingen op tocht! Voor sommige kinderen was dit zelfs de eerste tocht die ze stapten bij de scouts. Nadat iedereen goed gegeten had, de groepjes waren ingedeeld en alle veters goed waren gestrikt, kon de eerste groep vertrekken. Tijdens de tocht passeerden we enkele van de vele prachtige dingen die de Kempen te bieden heeft: mooie natuur, ganzen, velden en ... een frietkot! Nadat de kinderen en de leiders hun buikje rond hadden gegeten in de

frituur vertrokken we richting een tweede verrassing: een speeltuin! Hier speelden we tot we niet meer konden en aten we een ijsje. Toen we helemaal uitgeput terug toekwamen in het Kattenbos zat de dag er nog niet op. Er was nog tijd voor een activiteit: een quiz! Hier testten we de kennis van de kinderen op allerlei vlakken: wie woont er in het peperkoeken huisje? Wie is de president van de "Verenigde Straten"?

Vrijdag 9 augustus

Weer helemaal uitgerust begonnen we aan een nieuwe dag. Na alle gebruikelijke ochtendrituelen was het tijd voor het middagspel: Domino-effect. Hierbij moesten de kinderen allerlei proeven doorstaan om zoveel mogelijk dominoblokken te verzamelen. Op het einde konden ze alle steentjes nauwkeurig opstellen met enkele andere special effecten. 's Avonds was het dan tijd voor het eenheidsavondspel. Dit was een vervolg op het eenheidsmiddagspel. Sid was zijn vrienden kwijt, ze waren in andere tijdlijnen terechtgekomen. Hij wilde zijn vrienden terug en had hierbij de hulp nodig van de kinderen. Ze moesten rivieren in boten trotseren, ijs doen smelten, de romeinen verslaan, de mummies verjagen, ... je kan het zo gek niet bedenken of ze hebben het gedaan. Wat nieuw was voor de kinderen, is dat ze plots een uurtje langer mochten opblijven, even lang als de oudere kinderen! Maar eenmaal het spel gedaan was, was het slaapjestijd.

Zaterdag 10 augustus

Opstaan! De teerpoten werden gewekt door **Raksha**. Terwijl **Marcel Verborgt** weer één van zijn speciale Appel-peer-remixen zong, werden alle spieren goed losgeschud en opgewarmd tijdens de ochtendgymnastiek. We aten lekkere boterhammen als ontbijt en daarna moest iedereen zijn tent, die na één dag alweer helemaal overhoop lag, opruimen. Nu alles terug spik en span was, deed iedereen zijn sportschoenen aan, want we gingen hoog- en verspringen. Dat eerste had **Driss Vandekerckhove** niet zo goed begrepen, hij vloog eerder over de rekker. Na deze grote inspanning ging de heerlijke macaroni vlot naar binnen en konden de kinderen nog eens uitrusten tijdens de siësta. Vol energie waren de teerpoten



weer helemaal klaar voor het middagspel. Ze bleken overlevenden te zijn van een apocalyps door de klimaatopwarming en moesten samen met 2 andere overlevenden op zoek gaan naar nieuwe voedsel- en medicijnvoorraden. Ze beslopen Crazy Joe en Jolina en maakten grappige, blubberige medicijnbubbels voor hun nieuwe vrienden. Na het droevige afscheid van hun 2 nieuwe vrienden aten we lekkere pannenkoeken. We speelden nog enkele kleine spelletjes en dan was de avond alweer aangebroken. Tijdens het avondspel werden de teerpoten helemaal zen samen met Mang Marley. We keken nog even naar de sterren en toen iedereen rustig, moe en zen was, kropen we in ons bed.

Zondag 11 augustus

De teerpootjes stonden vandaag weer op in uniform, het was namelijk een heel belangrijke en spannende dag ... overgang. Op deze dag kwamen we te weten welke leiders en leidsters de teerpoten het komende jaar zullen hebben en er werden ook enkele prijzen uitgedeeld voor bepaalde prestaties van het afgelopen jaar. Na het ontbijt en een vlugge inspectie verzamelden we met de hele eenheid voor de JVG-poort. Eerst werden de prijzen uitgedeeld; **Kobe De Coensel** werd teerpoot van het jaar en **Bent Schuermans** Grijs Broer. Hierna kwamen de sportprijzen: brons voor **Arthur Lataire**, zilver voor **Bent Schuermans** en goud ging naar ... **Marthe Laureys**. Proficiat aan allen! Als alle prijzen waren uitgedeeld, was het tijd voor de echte overgang. Jammer genoeg kwamen we te weten dat **Mang** en **Rikki-Tikki-Tavi** volgend jaar naar de Stam gaan en **Mysa** leiding gaat geven bij de Wolven. Gelukkig krijgen **Raksha** en **Marala** hulp van 7 nieuwe leiders en leidsters die overkomen van bij de Seniors: **Kapucijnaap**, **Gnoe**, **Emoe**, **Jacana**, **Alpaca**, **Hoopoe** en **Stokstaartje**, met als junglenamen respectievelijk Rikki-Tikki-Tavi, Hathi, Kygo, Mang, Chikaï, Ko en Sahi. Na een grote afscheidsknuffel ging iedereen verder in zijn nieuwe tak. Het werd een rustig dagje met de 12 teerpootjes die overbleven en de 9 leiders. Voordat we gingen eten, speelden we enkele spelletjes om de nieuwe leiding beter te leren

kennen en na de siësta doopten de teerpoten de nieuwe leiding. De kinderen leefden zich uit en na 2 uurtjes was de leiding 'mooi genoeg' voor de kinderen. Zowel de teerpoten als nieuwe leiding waren vuil, dus ging iedereen zich nog eens grondig wassen. Toen we na het avondeten een spelletje Weerwolven speelden, werd de nieuwe leidster **Ko** plots meegenomen, omdat ze een tropische ziekte had en in quarantaine moest gezet worden. Maar ooh neeee, het waren valse mensen, **Ko** was helemaal niet ziek, ze wilden gewoon gevaarlijke medicijnen op haar uittesten. De teerpoten deden hun best om haar zo snel mogelijk terug te halen. Ze waren net op tijd, gelukkig! Na deze spannende dag was iedereen uitgeput en viel iedereen als een roos in slaap.



Maandag 12 augustus

Vandaag grote verrassing: we gingen zwemmeeuunn!! Dommelslag was onze bestemming, maar na een lange wachttijd aan het station kwam aan het licht dat de trein helaas niet kwam. 'Wat nu gedaan?', hoor ik u denken, maar gelukkig kunnen wij altijd rekenen op onze lieve stam in geval van nood. Met enige vertraging en wegens verwondingen ook zonder **Arthur Lataire**, kwamen we uiteindelijk allen veilig en wel aan in het subtropisch zwemparadijs. Uren plonsplezier en een treinritje later kwamen we moe maar voldaan terug aan op het terrein waar de teerpoten een tweede verrassing te wachten stond: barbecue en zangles met de wolven! **Jakob Leveugle** en **Kobe De Coensel**

hadden zelf een zangles voorbereid en deze werd door beide takken uit volle borst meegezongen. Na al dat gezwem en gesmul waren de kinderen bekap en kwamen ze zelfs met halfdichte oogjes vragen of ze (voor bedtijd) mochten gaan slapen en zo eindigde deze mooie dag vol verrassingen.

Dinsdag 13 augustus

De spanningen liepen hoog op in de aanloop naar de fameuze kampvuuravond, maar met nog een hele dag oefentijd en een resem hilarische gags onder de riem, waren de teerpootjes meer dan voorbereid. Het middagspel werd door het jammerlijke weer vervangen door gezellig in de grote tent spelen en de sketches oefenen. Omdat het einde van het kamp naderde werd er ook volop de handen uit de mouwen gestoken om het kampterrein terug af te breken, zodat we het netjes terug konden

achterlaten. Vooral bij het dichtgooien van de zitput werd er flink meegeholpen door enkele wolven en teerpoten. Ondanks het barre weer slaagden de vuurmeesters van de avond er toch in om het kampvuur in gang te steken, en wanneer het tijd was om te beginnen zingen, stopte het ook met regenen, wat leidde tot een alsnog gezellige kampvuuravond.

Woensdag 14 augustus

Zingen is een ding dat ons bijeen houdt, maar aan alle mooie liedjes komt een einde en dus ook aan groot kamp 2019. Gepakt, gezakt en met ronde hotdogbuikjes namen we afscheid van elkander en met een vlotte trap onder de kont werden de kindjes de bus op gezwaard. Tot in september met nieuwe en oude gezichten.

Uw reporters ter plaatse,
Raksha – Rustige Koedoe
Mysa – Zorgzame Cavia
Rikki-Tikki-Tavi – Animerende Ouistiti
Mang – Inschikkelijke Argali
Marala – Bescheiden Sika



Programma Teerpoten

Als je niet kan komen, gelieve **Raksha** te verwittigen via email op koedoe@dezwaluw.org of via GSM op 0470/53.87.42

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

Zaterdag 7 september 2019, 14u00 tot 17u30

Het scoutsjaar is weer begonnen. We spelen kennismakingsspelletjes om de nieuwe teerpoten te verwelkomen. 1 euro voor cola en/of koekje.

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

We spelen kennismakingsspelletjes om de nieuwe teerpoten te verwelkomen. 1 euro voor cola en/of koekje.

Zaterdag 21 september 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we het jungleverhaal en de teerpooteisen. We spelen natuurlijk ook heel veel leuke spelletjes. Breng €1 mee voor een koekje en een drankje en eventueel een regenjas bij slecht weer.

Zaterdag 28 september 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 5 oktober 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we genieten van het begin van de herfst en spelen we een heus stadspel! Vergeet zeker jullie lunchpakket, €1 voor een koekje en drankje en jullie regenjas bij slecht weer niet.

Zaterdag 12 oktober 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we eens goed ravotten en doen we een speeltuinentocht. Breng €1 mee voor een koekje en drankje en vergeet zeker je regenjas niet als de weergoden ons niet goed gezind zijn.

Zaterdag 19 oktober 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 26 oktober 2019 tot woensdag 30 oktober 2019

Het is alweer tijd voor een megasuperfantastisch herfstkamp! Meer info vinden jullie in de kampfolder.

Zaterdag 2 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 9 november 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag doen we een ruiltocht en spelen we nadat de buit is verdeeld nog enkele spelletjes. Vergeet jullie tramkaart (of geld), lunchpakket, regenjas en €1 voor een koekje en drankje niet.

Zaterdag 16 november 2019, 14u00 tot 17u00!

Vandaag halen we de Robinson in onszelf naar boven en gaan we kampen bouwen in de Groene Vallei. Breng €1 mee voor een koekje en drankje en een regenjas bij slecht weer.

Vandaag stoppen we een half uurtje vroeger zodat de leiding kan meehelpen met de laatste voorbereidingen voor de spaghettiavond.

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag gaan we gezellig binnen knutselen en spelletjes spelen zodat de herfst ons niet te pakken kan krijgen. Breng €1 mee voor een drankje en koekje en een regenjas.

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 7 december 2019, 10u00 tot 17u30

Hoor wie klopt daar kinderen? Ik hoop dat iedereen het voorbije jaar braaf is geweest, zodat we vandaag niet in de zak van Piet belanden. Breng allemaal €1 voor een koekje en drankje, een regenjas en je mooiste glimlach voor Sinterklaas mee.

Raksha

Rustige Koedoe

Sara Mens

Takleidster van de Teerpoten

koedoe@dezwaluw.org

0470/53.87.42

Artikel Wolven Groot Kamp 2018

Zondag 4 augustus

De eerste dag van het groot kamp was weer aangebroken. Om 10u kwam iedereen toe op het kampterrein in Lommel. Eens toegekomen werden de Wolven in de tenten verdeeld, waarna ze hun bedjes en valiezen konden installeren. Er waren wel enkele bedjes van de decathlon die moeilijk op te zetten waren, maar met de hulp van Bagheera en Chil was het dan toch gelukt om alle bedjes op te zetten. Nadat iedereen geïnstalleerd was, konden we lekker genieten van de heerlijke BBQ!

Na het eten hadden de Wolven even vrij om wat te spelen of bij de ouders te zijn, maar om 14u was het al tijd voor het eerste middagspel. Joepie! **Chil** vertelde aan de Wolven dat het Ebola-virus was uitgebroken hier in Lommel en dat de helft van de Wolven besmet was, de andere helft moest het virus bestrijden. Na het vele lopen en strijden wonnen de dokters en werd het ebola virus verdreven, gelukkig maar. 😊 Na het middagspel overliepen de Wolven samen met **Akela** nog eens alle regels van het kamp en daarna genoten we van ons lekker 4-uurtje. Het werd al wat later en dus moesten de Wolven stilletjes aan afscheid nemen van de ouders. Na vele kusjes en knuffels was alle familie teruggekeerd naar huis en kon het groot kamp echt beginnen.

Onze honger werd gestild door het lekkere avondmaal dat de stam had klaargemaakt voor ons en na het smullen was het tijd voor de eerste zangles! Iedereen was nog enthousiast dus zong iedereen luid en goed mee. Na het zingen luisterden we naar een verhaaltje van **Bagheera**, toen opeens Steve vanuit Minecraft bij de Wolven toekwam, hij was op zoek naar diamanten en had de hulp van de Wolven nodig. De Wolven hielpen maar al te graag en gingen samen op avontuur. Na een lange tocht en een gevecht was het hun gelukt om de diamanten te verkrijgen en konden ze met een gerust hart in hun bedje kruipen.

Maandag 5 augustus

Opstaantijd! De Wolven werden gewekt door Chil en werden enthousiast wakker voor de eerste volle dag van het kamp. Ze volgden Chil voor de turnles naar de autovlakte, waar ze enkele stretchoefeningen deden en op het einde elkaar nog wat konden masseren. Nu was het tijd voor het ontbijt. Het waren boterhammen met choco! De favoriet van de meeste maar niet voor Otto Bodé. Hij kreeg natuurlijk een lekker alternatief. Na het smikkelen konden we onze inspectie maken en ons eens goed wassen. Tijdens het wassen controleren we ook altijd eens voor teken, en ja hoor.. Jeff Van Peteghem had al 3 teken! Maar geen nood, hij ging samen met Kaa naar de EHBO tent waar de teken er werden uitgehaald. Tijdens de inspectie hebben we iedereen kleren gelabeld en alle Wolven geleerd hoe ze alles goed en mooi kunnen opplooiën, dus kunnen ze nu ook thuis zeker een handje helpen. 😊 Na de inspectie mochten de kinderen hun sportieve kledij aandoen, want we gingen lopen.

Velen waren super enthousiast om te lopen. Loek Schuermans, Christ Adomako, Sami Meziani, Laura Mugila-Gonzalez, Lies Van de Velde, Levi Houttekiet en Otto Bodé waren zelfs zo enthousiast dat ze de 400m meerdere keren liepen, indrukwekkend.

Na deze gekke inspanningen hadden de Wolven wel honger gekregen en konden ze lekker gaan eten, gevolgd door een goeie siësta. Na goed uit te rusten konden we beginnen aan het eenheidsmiddagspel. Dit is geen gewoon middagspel, maar een middagspel met de gehele eenheid! Blijkbaar waren er 5 Thanossen op onze aarde terechtgekomen en elk van hen beweerde dat hij de echte Thanos was. Zo werd iedereen in 5 groepen verdeeld, elk bij een Thanos en moesten ze de 5 stenen terugvinden. Met de 5 stenen moest elke Thanos een vingerknip geven, dit gaf enkel effect bij de echte Thanos waardoor de helft van de mensheid neerviel.. wordt vervolgd?



Na dit enorme middagspel aten we ons 4-uurtje op en speelden we nog wat spelletjes. **Flynn Cornelis** had ook zijn festivalstoel mee op kamp en eens hij erin zat, leek het wel of hij op een camping zat. **Wolf Housen** had ook wat last van hoofdpijn en hij zei dat zijn remedie voor hoofdpijn strips van Jommeke lezen is. Goed geprobeerd, Wolf. ☺ We werden alweer verwacht in de kantine voor ons avondmaal en na het smullen konden de Wolven zich weer helemaal los laten gaan tijdens de zangles. Daarna konden we nog genieten van een verhaaltje van **Mor** met wat snoepjes. Plots kwam er een elf tevoorschijn, genaamd Dagmar. Hij was in paniek en vertelde dat de elfen in gevaar waren door de slechte elfenjagers. Hij vroeg hulp aan de Wolven om de elfenjagers uit te schakelen en daar zeggen de Wolven natuurlijk geen nee tegen. Na alweer een geslaagd avontuur bedankte Dagmar de Wolven nog eens en daarna konden ze lekker in hun slaapzak kruipen.

Dinsdag 6 augustus

Alweer een nieuwe dag, vandaag werden de kinderen gewekt door **Mor**, gevolgd door een turnlesje. Na de boterhammetjes en de inspectie gebeurde wel iets heel eigenaardig. Plots kwam er een dromenfee tevoorschijn die ons vertelde dat we eigenlijk helemaal nog niet wakker. We zaten blijkbaar vast in dromenland omdat onze dromen nog niet afgerond waren, doordat de dromendief al onze dromen had gestolen. Na heel wat flinke opdrachten zoals een groot hanengevecht toernooi, waarbij **Fé Houttekiet Lukas Lataire** versloeg in de finale en nog enkele andere obstakels, zoals **Julie Verbeke** die vasthing met haar haar aan **Laura Mugila-Gonzalez'**

oorbellen, versloegen we de dromendief en zijn handlangers en waren de Wolven hun dromen weer vrij en konden ze voor de rest van het kamp heel lekker slapen.

Van dit vreemde verhaal hadden we wel honger en gingen we direct aan tafel zitten om onze maagjes te vullen. Na een overheerlijke siësta was het deze keer geen tijd voor een middagspel aangezien we al een ochtendspel hadden gespeeld. In plaats daarvan leerden we de techniek vuur maken! Iedereen was super enthousiast om een vuurtje te maken en een eitje te koken. Bij de ene ging dit al wat makkelijker dan de andere, maar op het einde had toch iedereen een eitje kunnen eten. Niet getreurd, voor zij die niet genoeg hadden met een eitje was er ook nog altijd een lekker 4-uurtje voor voorzien. Hierna speelden we nog wat spelletjes en gingen daarna lekker eten. Na het avondeten was het weer tijd voor een zanglesje dat gegeven werd door de seniors, gevolgd door een verhaaltje van **Kaa**. Aangezien we juist hadden geleerd hoe we een vuurtje moesten maken, speelden we die avond dan ook een spelletje met vuur. De wolven werden in 2 groepen verdeeld en elke groep had een vuurtje. Ze moesten natuurlijk eerst hout gaan sprokkelen en zo was **Victor Demunter** op zoek naar een 'dikzaktak'. De bedoeling van het spel was om het vuurtje van het andere team te doven met water. Dit was moeilijker dan gedacht, maar uiteindelijk was er wel een winnaar. Na het avondlied kroop iedereen in zijn bedje en ging lekker slapen.

Woensdag 7 augustus

Bagheera wekte vandaag de kindjes en gaf ze een stevige turnles. Na het ontbijten, wassen en inspectie maken, mochten de Wolven hun sportkledij weer aantrekken want vandaag gingen we verder met de sportproeven. Deze keer deden we hoog- en verspringen. **Sami Meziani** had bij hoogspringen wel een heel speciale tactiek om over het touw te geraken en wanneer **Yanis Meziani** dit ook wou proberen, liep dit minder goed af. Ook al vloeiden er een paar traantjes, hij was er toch over geraakt! Goed gedaan **Yanis**.



Na al dat springen, knorden onze maagjes wel heel erg luid en gingen we snel lekker eten met een welverdiende siësta erna. Het middagspel was wel heel speciaal vandaag, de Wolven moesten namelijk een date proberen fixen, olalaa! Ze werden verdeeld in groepjes van 4 en moesten een parcours van opdrachtjes doorlopen om zo het juiste telefoonnummer te verdienen van hun 'date'. Dan moesten ze die persoon bellen en als hij met hun op date wou was dat team gewonnen. Naast **Anna Leveugle**, **Jeff Van Peteghem**, **Sanne De Coensel** en **Léon Van Peteghem** vonden ook **Jackie Van Overbeke**, **Levi Houttekiet**, **Jérome Berghe** en **Rieke Maricou** hun date. Ook **Edith Vanhee**, **Loek Schuermans** en **Christ Adomako** hadden succes. Well done players!

Een date fixen is niet makkelijk en de Wolven hadden er wel honger van gekregen, dus aten we ons lekker 4-uurtje op en speelden nog wat spelletjes en kon er ook nog wat worden afgelegd. Na het avondeten en een zanglesje was het tijd voor een verhaaltje van **Akela**. De Wolven hadden zin in een eng verhaal en dat moesten ze geen tweede keer zeggen. **Akela** begon te vertellen en al snel waren vele Wolven een beetje



bang aan het worden. Na het enge verhaaltje konden we nog wat even bekomen en snoepjes eten, tot **Akela** plots een telefoontje kreeg van de FBI die haar vertelde dat er een ziekte in Lommel was uitgebroken. Kort daarna kwamen twee gekke mannen aangelopen en spuwend overal bloed. De Wolven waren nu wel echt bang, maar raapten al hun moed tesamen en speelden goed verder. Nadat ze de ziekte verdreven hadden, konden ze met een gerust hart gaan slapen.

Donderdag 8 augustus

Opstaan! Deze keer moesten de Wolven opstaan in uniform, wat zou dat betekenen? Na een snelle turnles, een ontbijtje en een vlugge inspectie was het tijd om op explo te vertrekken, joepie!! De Wolven moesten hun weg vinden aan de hand van foto's. Ook konden ze allerlei opdrachten doen tijdens de tocht om het wat leuker te maken en zo ging het ook extra snel voorbij. Voor we het wisten waren we aan ons eindpunt en velen konden het natuurlijk al raden: de frituur NJAM NJAM! Na de volle 7 km gestapt te hebben, gingen de frietjes vliegensvlug naar binnen. Hierna gingen we terug richting Kattenbos. Normaal zouden we zoals elk jaar nog eens naar de speeltuin gaan maar daar was nu helaas geen tijd meer voor... Heeeel toevallig passeerden we dan toch langs de speeltuin en konden de Wolven zich volop uitleven in de speeltuin! Jeeuj! Hierna gingen we wel écht terug naar ons kamperrein en namen we de bus terug. Ons avondeten stond al klaar en we konden al direct aan



tafel aanschuiven. Na het heerlijke eten zongen we weer enkele liedjes gevolgd door alweer een super leuk verhaal van **Akela**. Na de kantine verzamelden we in de zithoek en vertelde de leiding dat we een zaklamp en kussen en dekens mochten meenemen want we gingen **STERRENKIJKEN!** zalig! Eens aangekomen aan de grote heide installeerden we ons op het veld en keken we naar boven naar de sterren.

Vandaag was er blijkbaar extra veel kans om vallende sterren te zien! Ideaal dus. Er waren wel wat wolken aan de hemel en volgens **Lies Van de Velde** waren dit 'jammere' wolken. Maar de wolken verdwenen snel, en ja hoor, het duurde niet lang voordat we een gigantische vallende ster zagen, mega cool. **Bagheera** en **Akela** namen samen met **Lies Van de Velde**, **Laura Mugila-Gonzalez**, **Marthe Bruggeman** en **Oni Van Hecke** veel selfies. Oni wou echt heel graag op de foto in de hoop dat ze dit jaar wél eens in het boekje kwam. Van al dat liggen werden we wel al wat moe en kropen dan ook ons bedje in.

Vrijdag 9 augustus

Na een ietwat langere nachtrust werden de Wolven gewekt door **Kaa**, gevolgd door wat ochtendgymnastiek. Na het ontbijt en de inspectie stond er alweer een techniek op de planning, namelijk touwklimmen. Jammer genoeg begon het nogal hevig te regenen en scholen we allemaal onder een grote tent waar we wat leuke spelletjes speelden. Onze maagjes begonnen weer wat te knorren en we konden niet voor eeuwig in de tent blijven schuilen, dus deden we allemaal onze regenjas aan en spurten we naar de eettent waar we dan lekker droog konden eten. Na de siësta was het gelukkig gestopt met regenen en konden we een middagspel spelen. Twee gangsters kwamen aangestrompeld in ons kamp en maakten ruzie over wie het meeste geld had. De Wolven werden in 2 groepen verdeeld, elk bij een gangster om dan te strijden tegen hun rivalen. Zo moesten ze opdrachten doen voor geld of konden ze ook geld proberen stelen bij de andere groep. Ook konden de Wolven tattoo's laten zetten bij Stinky Ink om er extra gangster uit te zien maar ze moesten wel oppassen voor Prison Mike! Als je getikt werd door hem kreeg je een gevangenisstraf waar je enkel kon vrijkomen na het uitvoeren van driloefeningen. Juan Muerto's groep won uiteindelijk omdat zij het meeste geld hadden. Ook won **Loek Schuermans** met het meeste aantal tattoos en kreeg een bandana van **Bagheera**, like a real gangster. Ook echte gangsters hebben honger en daarom konden we genieten van een 4-uurtje. Na het 4-uurtje werden er spelletjes gespeeld en afgelegd, **Sami Meziani** deed heel hard zijn best en legde veel af. Na het avondeten, zangles, verhaaltje en kantine kwam Sid plots aangelopen en vertelde hun dat ze moetsen meekomen omdat de Hoofd-Sid een groot probleem had. De Wolven volgen Sid naar de JVG-vlakte waar de rest van de eenheid ook stond. Daar vertelde de Hoofd-Sid dat 7 vrienden van hem door Thanos terug in de tijd zijn gekatapulteerd! Om ze terug te vinden moesten ze 6 sleutels bemachtigen om de portalen terug te kunnen openen en zo de vrienden van Sid terug te halen. Na vele opdrachten hadden we de sleutels en konden we Sids vrienden terughalen, maar eerst natuurlijk nog eens al de slechteriken platleggen. Na dit grote avontuur was het alweer bedtijd, wat vliegt de tijd toch.

Zaterdag 10 augustus

Wakker worden! De wolven werden weer gewekt voor een gloednieuwe dag. Met een turnles en een stevig ontbijtje konden we er weer tegenaan. Ons nog eens goed wassen, tanden poetsen en inspectie maken en we stonden paraat voor wat de dag

te bieden had. Zoals altijd op kamp was het tijd voor een morele opvoeding. De Wolven werden in 2 groepen verdeeld. De ene groep speelde spelletjes en legde af terwijl de andere groep morele opvoeding kreeg. De morele opvoeding werd gegeven door **Chil** en ging over vluchtelingen. De bedoeling van de morele opvoeding is dat de kinderen antwoorden op vragen die **Chil** stelt. Velen hadden hier wat over te vertellen en hadden goede standpunten. Na die 2 uurtjes gingen we weer lekker gaan smullen en daarna lekker op ons bed gaan liggen en ons eten verteren. Na de siësta was het tijd voor een QUIZ! De Wolven werden in 4 groepen verdeeld en speelden 7 rondes. Zo speelden we chubby bunny, wat er nogal grappig en vies uitzag; twerk pong, hier had **Leander Goedertier** direct een goede tactiek te pakken; teenbrood waarbij enkele gediskwalificeerd werden waardoor er een onverwachte winnaar was; bellenblazen waarbij **Levi Houttekiet** echt wel bovenuit stak; hot pepper waarbij **Sami Meziani**, **Livia Roobrouck**, **Jeff Van Peteghem** en **Titus Bodé** een prachtige en pikante opdracht voorstelden; you laugh you lose met het bangelijke gezicht van **Jonathan Meersseman**; en de laatste ronde poop the potato waarbij enkelen zoals **Sami Meziani** en **Anna Leveugle** toch wat speciaal liepen.

Na al deze gekkigheden was het tijd voor een vieruurtje. Hierna begonnen we ook al eens met te brainstormen voor wat enkele goede mopjes voor het kampvuuravond. We speelden nog wat spelletjes en gingen daarna aan tafel gaan zitten voor ons avondmaal. Daarna volgde alweer een ferme zangles waarbij de Wolven weer in topvorm waren, bijna heel Lommel kon ons horen zingen! Om onze stembanden nog wat te sparen konden we even rustig naar een kort verhaaltje van **Chil** luisteren terwijl we onze snoepjes opaten. Het was weer tijd voor de jaarlijkse bosfuif, speciaal voor de 3e jaars die ons zullen verlaten. Iedereen ging helemaal los op de muziek en propte zich vol met chips en snoepjes. We speelden ook Limbo, tot iedereen verbazing waren **Mor** en **Hathi** hier super goed in. Maar er was ook wel even een emotioneel momentje met enkele traantjes die vloeiden. Na een dikke vette groepsknuffel veegden we onze traantjes, gingen nog eens goed los op een paar nummertjes en kropen daarna ons bedje in. Slaapwel.



Zondag 11 augustus

Vandaag was het eindelijk zover! De dag waar iedereen al zo lang naar uitkijkt: overgang! De Wolven mochten alweer opstaan in uniform. We hielden een snelle turnles en gingen lekker gaan ontbijten. Na een snelle inspectie maakten we ons klaar om naar de grote vlakte te gaan bij de rest van de eenheid, spannend! Eens aangekomen maakten we een gigantische u-formatie met de gehele eenheid en

wachtten we tot iedereen gereed was. Vandaag kwamen we te weten wie het wat beter had gedaan op algemeen vlak en op vlak van sporten. Zo ging dit jaar de bronzen sportprijs naar **Loek Schuermans** en de zilveren ging naar **Fé Houttekiet**. De gouden sportprijs was voor de wolf die altijd goed meespeelde tijdens de spelletjes, die goede prestaties behaalde tijdens de sportproeven en ook goed evolueerde in zijn prestaties en die ging dit jaar naar **Otto Bodé** Dikke proficiat alle 3! Maar er zijn niet alleen sportprijzen te winnen, zo zijn er ook Wolven die het hoogste hebben behaald dat je bij de Wolven kan behalen namelijk je Zilveren Wolf. Dit jaar behaalden **Loek Schuermans, Helene Dezutter, Fé Houttekiet, Jackie Vanoverbeke, Edith Vanhee** hun Zilveren Wolf. Behaalden hun Eerste Ster: **Lies Van de Velde, Rieke Maricou, Ine Borginon, Lily Neiryndck, Renée Vandekerckhove, Jara Verbanck**. Fantastisch gedaan! Dan is er ook nog de laatste prijs en dat is Wolf van het jaar. Dit is voor de persoon die altijd in orde naar de vergaderingen komt, goede inspecties had, veel aflegde en goed meespeelde. Dit jaar ging de derde plaats naar **Loek Schuermans**. Hij werd dan ook grijze broer omdat hij nog een jaartje bij de Wolven blijft. Op de tweede plaats staat **Helene Dezutter** en onze Wolf van het jaar werd **Fé Houttekiet**. Gefeliciteerd!!

Ook namen we afscheid van onze 3e jaars die nu naar de JVG's zullen gaan, dat zijn er heel wat dit jaar: **Enoch Asuman, Otto Bodé, Ine Borginon, Helene Dezutter, Joanna Hendrickx, Fé Houttekiet, Léon Liefoghe, Rieke Maricou, Lily Neiryndck, Livia Roobrouck, Lies Van De Velde, Oni Van Hecke, Jeff Van Peteghem, Renée Vandekerckhove, Edith Vanhee, Jackie Vanoverbeke** en **Jara Verbanck (Mowgli)** Ook namen we afscheid van enkele top leiding: **Bagheera** na 6 jaar leiding, en ook **Hathi** zal ons jammer genoeg verlaten. Nog eens een dikke shoutout naar deze twee bazen voor een prachtkampje! ♥ Gelukkig kregen we dan ook wel versterking van enkele nieuwe personen. Nieuwe 1ste jaars wolfjes en ook nieuwe leiding natuurlijk! Zo komt vanaf nu **Cavia** bij ons staan maar ook 5 seniors die nu leiding bij ons zullen geven, namelijk **Koala, Chinchilla, Patrijs, Kantjil** en **Lijster**. Welkom allemaal! Nadat elke tak was overlopen was het tijd om de dag verder te gaan met de nieuwe wolventak. We maakten wat kennis met elkaar en iedereen bleek zeer enthousiast te zijn. We roken al het lekkere eten dat voor ons klaarstond en gingen dus maar lekker gaan eten. Na een siëstaatje was het tijd voor **WATERSPELLETJES!!!** Zo leerden we elkaar nog wat beter kennen op een leuke manier. Na al die nattigheid was het tijd voor ons 4-uurtje, het waren pannenkoeken met chocomelk!!! **JAMMIE!** We speelden dan nog wat spelletjes en gingen daarna eten. Na het avondeten was het tijd voor een leuke zangles door de nieuwe leiders. Iedereen deed enthousiast mee en daarna las de nieuwe leiding ook een verhaaltje voor. Plots kwam de enige echte John Wick al



jammerend toe. Hij vertelde dat zijn hondje ontvoerd was en de Wolven hielpen maar al te graag. Het lukte de Wolven om John Wicks hondje terug te vinden en gingen daarna lekker hun bedje in, wat een dagje zeg.

Maandag 12 augustus

OPSTAAN! roept **Bagheera** doorheen het Kattenbos. Alle wolfjes staan op in uniform en krijgen een leuke, energierijke turnles van **Bagheera**. Hierna ontbijten we en maken we onze inspectie. Tijd om te vertrekken! Maar waar naartoe??? Spannend :D Na een busritje en even stappen kwamen we toe in CENTERPARKS! Eerst aten we nog een boterhammetje voor we naar binnen gingen. Ons 4-uurtje hadden we ook bij en verstopten we dan maar onder een treintje dat op een verlaten parking stond. Super enthousiast stormden we naar binnen, kleedden ons om en plonsten in het water. Na enkele uren zwemmen kwamen we helemaal uitgeput en verhongerd het zwembad uit iedereen had zin in zijn 4-uurtje. Maar toen **Mor** en **Chil** het 4-uurtje wouden gaan halen zagen ze tot hun verbazing dat het treintje weg was samen met ons vieruurtje?! 😊 We besloten dan maar om terug te keren, we passeerden nog eens langs de speeltuin waar we even konden spelen en namen dan de bus terug. Eens aangekomen werd al snel de barbecue aangestoken door **Mor** en met de hulp van alle andere leiders konden we al snel lekkere hamburgers en worstjes eten samen met de teerpootjes, wat gezellig! Het werd wel wat donkerder in het bos toen er enkele donkere wolken boven ons hoofd zweefden en al snel was er een eerste lichtflits te zien, oh nee onweer... Gelukkig was er niet veel regen en hadden alle leiders al snel een tent boven de barbecue kunnen zetten, dus geen problemen. De Wolven waren wel wat moe van de lange dag en wouden dan ook graag wat vroeger gaan slapen. Er werd taptoe gefloten en iedereen ging rustig gaan slapen.

Dinsdag 13 augustus

De laatste volle dag is aangekomen en het is niet zomaar een dag want vanavond is het kampvuuravond! **Kaa** maakte de kindjes alvast wakker en gaf hen een turnles, waarna we lekker konden ontbijten en daarna onze inspectie konden maken. Elke vrije tijd konden we nu wel benutten aan het verzinnen van goede mopjes dus dat deden we dan maar ook. Ook speelden we af en toe nog eens een spelletje en konden we ook al een paar dingen afbreken. Al snel was het weer middag en konden we gaan eten met een goede siësta erna. Jammer genoeg geen middagspel vandaag, want we konden al onze tijd wel gebruiken voor het afbreken en mopjes verzinnen. De Wolven hielpen wel echt super goed mee met het afbreken wat alles snel liet gaan, thanks Wolven! Nog een spelletje spelen en daarna konden we ons avondeten opsmikkelen. Nog een laatste keer al onze mopjes oefenen en dan mochten we onze das al op onze hoofd zetten en naar de kampvuren gaan kijken. Met al die leuke mopjes, liedjes en een fantastische sfeer ging de avond zo voorbij en gingen we ons bedje in. Welterusten jongens.

Woensdag 14 augustus

De Wolven mochten vandaag weer eens opstaan in uniform, want ja ja vandaag is het jammer genoeg de laatste dag. ☹️ Eerst nog eens genieten van een lekker ontbijtje en onze tandjes nog eens poetsen. Al onze bedjes werden afgebroken, valiezen werden gepakt en we raaptten alle vuiligheid op. De laatste dingen werden nog opgeruimd en alweer werkten de Wolven super goed mee. Als alles zo goed als klaar was, konden we nog een lekkere hotdog gaan eten en daarna de evaluaties afnemen. Nu iedereen ongeveer klaar was konden we bijna vertrekken maar de buschauffeur moest jammer genoeg een beetje moeilijk doen en wou niet op ons terrein oprijden, dus moesten we al de valiezen nog eens sleuren naar de grote baan. Met iedereen die meehielp ging dit echter super vlot. Dan rest er nog maar één ding en dat is het afscheidslied. Iedereen ging in een kring gaan staan, gekruiste armen, wiegend van rechts naar links. Hierna stapten alle kinderen de bus op samen met leider **Hathi** terwijl de rest van de leiding achterbleef in het bos en de kinderen uitzwaaide. Bij het opstappen besefte **Sanne De Coensel** plots dat ze haar rugzak in het bos was vergeten, oh nee.. samen met **Chil** liepen ze op hun snelste tempo terug het bos in om de rugzak en terug naar de bus. Nu iedereen op de bus zat met hun rugzak was het tijd om te vertrekken. Daaaaaaaag Wolven, tot in september en bedankt voor megawijs kamp!

Het kamp zit er alweer op en natuurlijk moeten we voor dit geslaagde kamp en fantastische jaar de leiding en eenheidsleiding bedanken voor de top organisatie en de stam voor het onvergetelijke, lekkere eten.

Uw verslaggever,
Chil
 Teruggetrokken Klipdas

De Wolvenleiding

Akela – Amicale Ree
Bagheera – Vluchtige Agame
Kaa – Flemende Sitta
Baloe – Slimme Jakhals
Mor – Handige Maki
Chil – Teruggetrokken Klipdas
Hathi – Simon Meyskens



Programma Wolven

Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet **Akela** vooraf te verwittigen via mail (ree@dezwaluw.org) of telefonisch (0485/77.91.14).

Wat nemen jullie mee op de vergaderingen:

- **€1** voor een koekje en een flesje cola
- een **regenjas** bij slecht weer
- **mowgliboekje en zangbundel**
- **lunchpakket** wanneer de vergadering om 10u start

Zaterdag 7 september 2019, 14u00 tot 17u30

SUPERKWALIKWANTIVIAEXTRAQUASISOTISCH!!!! Vandaag start het nieuwe scoutsjaar! We leren de nieuwe wolven en leiding wat beter kennen. We sluiten samen af in het park met een hapje en een drankje.

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

Wees welkom in ons nest, nieuwe wolfjes! Ook vandaag verwelkomen we de nieuwelingen en spelen we veel spelletjes.

Zaterdag 21 september 2019, 14u00 tot 17u30

Let's dance! Put on your bottinnekies and dance... de dans van Kaa, Bagheera en Baloe. Daarnaast duiken we het stemhokje in en kiezen we een nieuwe Mowgli!

Zaterdag 28 september 2019

1, 2, 3... Vandaag zijn we er nie! ☹️
(Geen vergadering ☹️)

Zaterdag 5 oktober 2019, 10u00 tot 17u30

Steek een buskaart, lunchpakket, regenjas en €1 in jullie tassen, dan zullen wij jullie verrassen!

Zaterdag 12 oktober 2019, 14u00 tot 17u30

Kennen jullie nog elke Teerpooteis? Lever vandaag het bewijs. Zo niet, geen verdriet! Zijn jullie het vergeten studeren, dan zullen wij het jullie leren.

Zaterdag 19 oktober 2019

Vandaag bereidt de leiding zich voor om er een suuuper kamp van te maken. Tot volgende week!

(Geen vergadering ☹️)

Zaterdag 26 oktober 2019 tot woensdag 30 oktober 2019

HERFSTKAMP! We spreken af om 9u00 stipt op ons terrein in Wondelgem. Meer info vinden jullie in de kampfolder.

Zaterdag 2 november 2019

We rusten nog een weekje uit van het leuke, maar vermoeiende kamp.

(Geen vergadering ☹)

Zaterdag 9 november 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag gaan we .../_._/.../_./_/_/.../_._// Vergeet zeker je lunchpakket, buskaart, €6 en **handschoenen** niet!

Zaterdag 16 november 2019, 14u00 tot 17u00!

Vandaag placeren we nog een danske (of meer dan 1). We sluiten iets vroeger af (17u00!), zodat we vanavond heerlijk kunnen smullen van een bord spaghetti.

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Train die smaakpapillen, oorprikkels en jullie geheugen maar, want vandaag testen we jullie zintuigen in de kimpelen!

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering, maar wees voorbereid voor volgende week!

Zaterdag 7 december 2019, 10u00 tot 17u30

Hoor wie klopt daar, kinderen? Als jullie allemaal braaf zijn, blijft de Sint misschien een dagje langer in ons land.

Niet vergeten: lunchpakket en de flinkste versie van jezelf!

Akela

Amicale Ree

Febe Declercq

Takleidster van de Wolven

ree@dezwaluw.org

0485/77.91.14

Artikel JVG's Groot Kamp 2019

Voorkamp

Voor sommigen was het kamp al vroeger begonnen. De PL's en HPL's mochten namelijk al mee op voorkamp. Zij vertrokken al een weekje op voorhand om te helpen met het kamp op te bouwen. De eerste dag merkten we al iets heel bijzonders, want we hadden namelijk kampkippen mee. Onderweg naar Lommel waren **Koedoe**, **Ree** en **Wouw** naar de winkel geweest om eitjes te kopen. Die hadden ze dan verstopt in de doos met kippen, waardoor iedereen dacht dat de kippen al eieren hadden gelegd. Niet veel later merkten we dat er een datum op de eitjes stonden. Aangekomen in het Kattenbos hadden we wat problemen met de camions in combinatie met modder. Gelukkig is dat allemaal goed gekomen en zijn we



begonnen aan de opbouw van ons kamp. De tweede dag van voorkamp was het bomendag. Dan gaan we allemaal het bos in met de bijl in de hand en gaan we onze balken, die we nodig hebben voor onze constructies, uit het bos halen. Na een lange dag bomen kappen en dragen zijn we uitgeput in ons bed gekropen. De volgende ochtend werden we wakker met drie nieuwe getotemiseerden: **Lara Coppens** werd **Vurige Anioema**, **Elisabeth Meersseman** werd **Fijnbesnaarde Mus** en **Nette Vanhee** werd **Fervente Steenarend**. Dikke proficiat! Na een paar dagen hard werken was ons kamp opgebouwd en was het tijd om de rest van de kinderen te ontvangen.

Zondag 4 augustus

Tijd voor de eerste dag van Groot kamp 2019: bezoekdag. De kinderen, mama's en papa's kwamen toe en er was geen tijd te verliezen, want de patrouillehoeken moesten opgebouwd worden. Putten werden gegraven en sjorringen werden gelegd, al was dat voor **Ester Roos Hoflack** iets moeilijker, aangezien ze was vergeten hoe ze moest woelen. Wat we niet mogen vergeten op de bezoekdag is de barbecue. Vol enthousiasme stormden de kinderen naar de hamburgers om die daarna lekker op te smikkelen in de zithoek. De patrouillehoeken moesten afgewerkt worden, dus vlogen we direct weer aan het werk. Voor sommige patrouilles ging dat een stuk vlotter dan bij andere. De tafel van de luipaarden was ingestort omdat ze een foutje hadden gemaakt. Gelukkig stond die weer recht na een paar minuten. Er moesten ook nog wastafels gesjord worden met pompbakken, of was het 'poembak', **Lola Cosijns**? Na het douchen kwamen sommige kinderen gewoon weer in vuile kledij terug. Zij hadden ten minste wel nog onthouden om een handdoek mee te nemen in tegenstelling tot **Jan Meyskens**, die druipend terugkwam. Na het avondeten was het

tijd voor ons eerste avondspel. Twee kippen hadden de hulp nodig van de kinderen om een naam te bedenken. De kinderen moesten dan opdrachten volbrengen om letters te verdienen en met die letters konden ze zelf een naam bedenken. De eerste kip werd Xzupy genoemd en de tweede Poenaniqx. De derde kip had al een naam: Onsmilou. Vervolgens was het tijd om in ons bedje te kruipen.

Maandag 5 augustus

“Opstaan, binnen tien minuten voor de poort!”, weerklonk het door ons JVG-kamp. Na een turnlesje was het tijd voor een lekker ontbijt. Omdat het zondag was, was er natuurlijk ook een morele opvoeding gepland. Deze keer ging het over leven na de dood en bijna-doodservaringen. Na heel wat gediscussieerd te hebben, moesten de patrouilles naar de



Stam om de ingrediënten te halen om hun middageten klaar te maken. Heel wat mensen hebben toen hun techniek vuur afgelegd. Hierbij moeten de kinderen zelf een vuur maken en ervoor zorgen dat het vuur niet dooft. **Anna Meyskens** vond dit in het begin een beetje eng en gooide haar stokjes van 3 meter afstand in het vuur. Uiteindelijk heeft ze toch haar techniek behaald. De leiding leerde die dag dat sommige mensen, waaronder **Anioema** en **Jaklin Grela**, niet graag op foto staan. Na de afwas kwamen verschillende Thanossen de kinderen om hulp vragen om te bewijzen dat een van hen de enige echte Thanos kon zijn. De hele eenheid werd verdeeld in 5 groepen en ze moesten de opdrachten zo goed mogelijk voltooien. Hierbij leerden de JVG's hoe ze met vuur moesten spelen door met vuurballen te jongleren. Als ze deze uitdagende opdrachten goed hadden voltooid kregen ze een infinity stone, een steen met ongekende krachten. Toen de vijf groepen elk een infinity stone hadden bemachtigd was het tijd om te beslissen welke Thanos de krachtige stenen waard was. Dit eindigde in een cliffhanger want de echte Thanos had de helft van de wereldbevolking weggetoverd. Na dit onverwachte einde was het tijd voor hoogspringen en verspringen. Hierbij verraste **Michiel Fransoo** iedereen met zijn uitzonderlijke prestaties. Ook **Anna Meyskens** en **Jonas Van Troys** deden het zeer goed. Zij sprongen maar liefst 1m20 hoog. Zelfs leider **Toko** kan niet zo hoog springen. **Anioema** was jammer genoeg verkeerd geland en na een kort bezoekje aan het ziekenhuis kwam ze terug met krukken en een gips rond haar been. Na het avondeten was het tijd voor een zangles voorbereid door **Ester Roos Hoflack** en **Kato Cosijns** met als hoogtepunt onze nieuwe kamphit: 'Hoe het danst' van Marco Borsato en Davina Michelle. Na onze longen uit ons lijf te hebben gezongen, was het tijd voor het avondspel van de seniors, waarbij de kinderen moesten strijden voor de positie

van nieuwe takleider aangezien **Kameleon** niet mee was op kamp. **Ester Roos Hoflack** won uiteindelijk door een liefdesbrief te schrijven.

Liefste Banteng

Je bent mega lief en leuk

Ik zie je zo graag gelijk mezelf

Grtjs Ester Roos

Dinsdag 6 augustus

Na een iets kortere nacht moesten de kinderen opstaan in uniform. Na de lekkere cornflakes was het tijd om ons klaar te maken voor de explo. Gepakt en gezakt vertrokken we met kompas, roomer en een stiftje in de hand. De kinderen moesten ook hun zwemgerief meenemen. Natuurlijk had iedereen al door dat we naar het zwembad gingen. Na een tiental kilometers gestapt te hebben kwamen we aan bij de frituur waar we lekkere frietjes gegeten hebben. Toen was het tijd om te vertrekken naar het langverwachte zwembad. Eenmaal aangekomen bij het zwembad was het jammer genoeg allemaal maar een mopje van **Wouw** en **Picus** en was het gewoon weer tijd om verder te stappen. Dit werd door sommigen zeer slecht ontvangen. Vooral door **Matthew De Schryver**, die woorden uitsprak die ik zelfs niet durf op te schrijven. Na alweer een tiental kilometers gelopen te hebben, kwamen we aan bij de binnenspeeltuin. Dit was natuurlijk ook een mopje van de twee mopjes-genieën. Tijd om weer verder te stappen richting kampterrein. Aangekomen in ons JVG-kamp na een bijna 30-tal kilometer voelde **Jan Meyskens** zich een beetje misselijk. Waarschijnlijk door alle snoepjes die hij gegeten had op de tocht. Om te bekomen van de lange route hadden we een gezellig kampvuur gemaakt onder leiding van vuurmeester **Jako**. Daarna zijn we allemaal uitgeput in onze slaapzak gekropen.

Woensdag 7 augustus

We zijn allemaal met droevig nieuws opgestaan want onze lieve kip Xzupy was gestorven. Na het ontbijt hebben we een heel mooie begrafenis gehouden met emotionele muziek waardoor **Viktor Van Huychem** en **Toko** een traantje moesten wegpinken. Daarna was het tijd voor een grondige inspectie want een paar belangrijke mensen van FOS kwamen eens kijken. Er werd toen ook gewerkt aan de poorten van de patrouillehoeken. **Anioema** heeft de hele tijd op haar gat gezeten en aan een stuk doorgebabbeld. Toen de poorten af waren, was het tijd voor een spelletje voetbal waarbij het team van **Tuur Boogaerts** gewonnen heeft.

Na het middageten was het tijd voor het middagspel. De JVG's moesten per twee opdrachten voltooien waarmee ze geld konden verdienen. Het team dat op het einde het meeste geld had, was gewonnen. Het was zeer spannend, want **Arend Schuermans** en **Miro Leupe** hadden gewonnen, gevolgd door **Jonas Van Troys** en **Simon Goovaerts** met 1 euro verschil. Vervolgens was het tijd voor de jaarlijkse kookwedstrijd, waarbij de patrouilles zo goed mogelijk een viergangenmenu moeten

maken met de leiding als jury. Er waren zeer veel lekkere en originele gerechten, maar aan de andere kant ook wat mindere. Vraag maar aan de Luipaarden hoe het niet moet. Het gerecht van de Hertten had ook een bijzonder smaakje aangezien **Jan Meyskens** de potten met bruine zeep had ingesmeerd langs buiten- EN binnenkant. Het was ook aanschuiven aan de koude kraan, want veel mensen hadden hun vingers verbrand. Na een spannende wedstrijd stond de leiding op ontploffen van al dat lekkers. De tijgers hadden gewonnen met 35,5/40. Daarna was het tijd om met onze ronde buikjes in ons bed te kruipen.

Donderdag 8 augustus

De kinderen werden zachtjes gewekt en ze moesten weer opstaan in uniform. We gaan toch niet weer op tocht?! Gelukkig was het deze keer geen tocht maar iets veel leuker. Op de trein was **Matthew De Schryver** portier van dienst. Jammer genoeg heeft hij geen fooi gekregen. Na een korte treinrit stapten we over op de bus. Hierbij probeerde **Jan Meyskens** de veters van **Wouw** stiekem aan elkaar te knopen. Gelukkig voor **Wouw** is hij niet van gisteren. Toen stapten we af bij jawel jawel... Bobbejaanland!!! Voor sommigen waren de attracties geweldig. **Tuur Boogaerts** was helemaal overweldigd door de fury. Voor anderen was dit iets minder. Het is geen

goed idee om na de sledgehammer nog in de stoeltjes te gaan als je **Jan Meyskens** heet. Na het lange wachten op de bus moesten we nog langer wachten, want door de late bus hadden we onze trein gemist. Gelukkig konden we tijdens het wachten wat waterspelletjes spelen met **Grizzly**. Eenmaal terug op terrein was het tijd voor een lekkere barbecue met de seniors en de VG's die ondertussen ook al terug waren van hun driedaagse.



Vrijdag 9 augustus

Na een goede nachtrust was het tijd voor de dagelijkse ochtendgymnastiek gevolgd door een lekker ontbijt, bestaande uit boterhammen met speculoos. Geen tijd om op ons gat te zitten, want de technische omloop stond voor de deur. Een wedstrijd waarbij technieken kennis centraal staat. De kinderen moesten bidons, schopjes, bijlen, etc. meedoen. De eerste opdracht was om als eerste een balkje door te kappen met een bijl om er vervolgens één door te zagen. Het was zeer spannend en er werd geroepen van hier tot in Gent. Vervolgens moesten ze ook een morsecode ontcijferen, EHBO-verbanden leggen, knopen leggen en afmetingen schatten. Bij het

schatten moesten ze een manier uitleggen hoe je de breedte van een rivier kon meten. **Tuur Boogaerts** had een wel heel originele manier: je moet een steen naar de overkant gooien en het aantal seconden dat de steen in de lucht is, is het aantal meter dat de rivier breed is. Volgens mij is dit niet zo accuraat. De kinderen moesten ook met gamellen koken. **Jonas Van Troys** had net zijn gehaktballetjes van het vuur gehaald en ze waren perfect. Terwijl hij aan het uitleggen was hoe je ze zo perfect kon krijgen liet hij ze allemaal vallen op de grond. De bosdieren zullen ze ook wel lekker vinden. **Ester Roos Hoflack** had ook de cornflakes van de Herten gestolen en gewoon melk in de zak gedaan in plaats van een kommetje te pakken. Minder afwas. Na het middageten was het tijd voor het door-iedereen-gevreese commandokoord. Veel mensen hadden zin om te zwemmen blijkbaar, want meer dan de helft is het water in gegaan. Toen **Jana Goedertier** aan het touw aan het bengelen was, vroeg **Viktor Van Huychem** aan haar of haar horloge waterdicht was. Waarop ze antwoordde: 'Ja, een half uur.' Daarna was het tijd voor het avondeten met ufootjes als dessert. Toen kwam Sid van Ice Age de kinderen om hulp vragen want hij was al zijn vrienden kwijtgeraakt door de betovering van Thanos. De JVG's moesten samen met de hele eenheid opdrachten voltooien om sleutels te verdienen. Met die sleutels konden ze portalen openen om de vrienden van Sid weer vrij te krijgen. **Jaklin Grela** was bij de bootopdracht alweer in het water gevallen. Ze vond het tijdens het commandokoord waarschijnlijk zo leuk dat ze nog eens in het water wou. Op het einde moesten de kinderen de vijand platleggen. Na het spannende gevecht gewonnen te hebben waren de vrienden van Sid gered en konden we met een gerust hart ons bedje in kruipen.



Zaterdag 10 augustus

'Opstaan district 12', zeiden de peacekeepers. Inderdaad, u had het al geraden. Het was een themadag met als thema The Hunger Games. De kinderen moesten 's ochtends gaan jagen in het bos op voedselbonnetjes. Die bonnetjes konden ze dan inwisselen voor eten en drinken. Je kon ook voedsel kopen maar dan zat je naam meermaals in de pot. Als je naam bij de trekking werd getrokken was je verkozen als uitverkorene en moest je gaan vechten in de arena. Na de inspectie was het tijd voor het grote moment. Voor de meisjes werd **Mus** de uitverkorene en voor de jongens **Viktor Van Huychem**. Maar toen gebeurde iets wat niemand had verwacht. **Wezel** kwam kokend van woede aangelopen omdat we zijn ketels hadden

gebruikt om de namen in te steken. Hij kieverde de ketels omver en nam deze terug

mee naar de keuken. Verbaasd stond iedereen te kijken. Alle namen waren uit de ketel. Iedereen was een uitverkorene. Om de kinderen voor te bereiden om in de arena te vechten, gingen we sprinten oefenen. Hierbij was **Zeno Leupe** onze uitblinker. Na het sprinten was het tijd voor het middageten. Volgens **Kato Cosijns** was het pasta met macaroni. Het was pasta met broccoli... Tijdens het middagspel konden de kinderen verder hun vechtskills trainen. Daarna waren het pannenkoeken als vieruurtje. Joepie! Omdat we door de pannenkoeken wat gewicht waren bijgekomen, was het tijd om weer wat te gaan lopen, deze keer 400 meter. **Zeno Leupe** was alweer de beste met 1 minuut en 13 seconden. Zijn broer **Miro Leupe** was volgens mij een beetje jaloers en noemde hem een hangjongere. Daarna hebben we een paar kleine spelletjes zoals pang en vleeshoop gespeeld om onze reflexen en kracht te trainen. Toen iedereen goed was getraind, was het tijd voor het avondeten: boterhammen met préparé en broccolisoepp. Na ons gewassen te hebben, las **Hyena** een stuk uit het boek van The Hunger Games voor met stemmetjes die een beetje op de stem van Urbanus leken. Daarna was het tijd voor het beslissende moment. Iedereen stond in een grote cirkel en na het aftellen was het ieder voor zich. Ze moesten verschillende opdrachten voltooien waarvoor je soms moest samenwerken. Je moest wel de hele tijd op je hoede zijn, want iedereen kon je levens afpakken. Uiteindelijk was het tijd voor het eindgevecht waarbij **Steenarend** de grote winnaar was. Zij was de kampioen. Daarna was het bedtijd.

Zondag 11 augustus

Iedereen stond vol vreugde op, want het waren sandwiches met perensiroop. Daarna moesten we er perfect uitzien want het was tijd voor de overgang. Er werden vele brevetjes en prijzen uitgedeeld en de JVG van het jaar was... **Steenarend!** Alweer de beste die het meeste inzet toonde en goed meedeed met al de spelletjes. Nieuwe leidersploegen werden gevormd en er kwamen nieuwe JVG's bij nadat de derdejaars naar de VG's zijn gegaan. Het was allemaal zeer emotioneel en de traantjes vloeiden bij iedereen. Zeker bij **Hyena** die na zes lange jaren vol inzet onze tak heeft verlaten. Gelukkig gaat hij nog veel meegaan tijdens kampen, maar dan als lid van de stam. Toch een dikke merci aan **Hyena!** Nadat iedereen zijn traantjes had gedroogd en eens goed de neus had gesnoten, was het tijd voor de nieuwe JVG's om allemaal van de deathride te gaan. Dit duurde wel een tijdje, want het waren er heel veel. We hadden geluk, het middageten was WAP: worst, appelmoes en puree. Na dit heerlijke middagmaal was het tijd voor het middagspel waarbij de JVG's een zo goed mogelijke youtuber moesten worden. **Stern De Hoon, Ester Roos Hoflack, Brecht Van Overwalle** en **Jonas Van Troys** bewezen dat zij de beste waren. Zij hadden de meeste en duurste spullen gekocht door veel



opdrachten te voltooien. **Rami Amlali** zei dat als **Picus** ooit een winkel zou hebben dat hij daar ooit iets zou kopen. Dat zal ik onthouden. Na wat kleine spelletjes zoals voetbal en bloem gespeeld te hebben, was het tijd voor boterhammetjes met salami. Daarna gaven alle patrouilles de nieuwe JVG's een initiatie 'vuur maken'. Moe maar voldaan gingen de nieuwe JVG's terug naar het wolvenkamp en kropen we allemaal ons bedje in.

Maandag 12 augustus

Na een turnles geleid door **Toko** waren het boterhammen met speculoospasta. **Fitis** was in de zevende hemel want zij verlangde al heel het kamp naar de speculoospasta. Toen de inspectie voorbij was, speelden we enkele kleine spelen. Het was al snel tijd voor het middageten: pitta met falafelballetjes. Na onze buikjes rond gegeten te hebben, werden we geteisterd door een hevige storm en is het middagspel letterlijk in het water gevallen. Gelukkig konden we onderdak zoeken in de kantinetent, waar we gezelschapsspelletjes hebben gespeeld. Toen de storm voorbij was, werden we gekweld door het touche en touche-pas raadsel van de seniors. Ik weet de oplossing al en wil deze wel aan jullie vertellen in ruil voor een prijsje ☺. Daarna hebben we al wat mopjes geoefend, want de langverwachte kampvuuravond kwam alsmäär dichterbij. Maar dit betekende ook dat het einde van het kamp eraan stond te komen, dus zijn we begonnen met al een deel van onze patrouillehoeken af te breken. Na het avondeten waren het lolly's als dessert. Na de kantine begon het avondspel. De kinderen waren verdeeld in verschillende groepjes en moesten allemaal opdrachten in verband met water drinken voltooien. Zo was er bijvoorbeeld een opdrachtenpost waar ze rijstkoeken moesten eten en per opgegeten rijstkoek kregen ze een halve beker water. Ze hebben ook waterpong gespeeld. Op het einde van het spel moest het hele team in een emmer plassen. Het team van wie de emmer op het einde het meest gevuld was, had het spel gewonnen. **Jan Meyskens** kon het jammer genoeg niet meer inhouden en is in het bos gaan plassen. Het team van **Ilias Bernaerts, Mus, Michiel Fransoo, Anna Meyskens** en **Jaklin Grela** had jammer genoeg verloren en zij mochten de opkuis doen. Daarna was het tijd om met een lege blaas ons bedje in te kruipen.

Dinsdag 13 augustus

Na rustig gewekt te worden, was het tijd voor een turnlesje waarbij we elk om de beurt een oefening mochten verzinnen. Als ontbijt waren het sandwiches met choco. Daarna hebben we verder gedaan met de afbraak van de zithoek en de poort. **Toko** heeft ons jammer genoeg moeten verlaten want hij was heel ziek. Hij had een bacteriële infectie. Gelukkig gaat het nu al veel beter met hem. Na een hele voormiddag afgebroken te hebben, was het tijd voor spaghetti met al klaargemaakte saus van de stam. Na een paar borden spaghetti gegeten te hebben, was het tijd om verder te doen met de afbraak. De tentjes moesten ook afgebroken worden, dus iedereen verhuisde naar twee grote tenten. Dit leidt elk jaar tot een groot slaapfeestje. **Miro Leupe** was tijdens de afbraak zeer bang van een spinnetje dat verstopt zat in het tentzeil en zijn gil was te horen doorheen heel het Kattenbos.

Tijdens de opkuis waren **Anna Meyskens** en **Jaklin Grela** zich al aan het klaarmaken om terug te gaan naar school, want ze waren hun Engels al wat aan het herhalen. Daarna hebben we onze mopjes nog wat herhaald terwijl we van american cookies aan het genieten waren. Toen begon het te onweren en zijn we allemaal samen gezellig onder de leidersshelter gaan zitten. Toen de regen voorbij was, moesten we al wat hout gaan halen voor de kampvuren. Terwijl de anderen hout waren gaan zoeken, deden **Anna Meyskens**, **Ester Roos Hoflack**, **Kato Cosijns** en **Jaklin Grela** de afwas. Deze eindigde echter in een kleine schuimparty. Daarna zijn we met de hele eenheid rond het kampvuur gaan zitten, hebben we vele liedjes luidkeels meegezongen en werd er heel hard gelachen met alle mopjes.

Woensdag 14 augustus

We zijn allemaal iets vroeger opgestaan want de laatste tenten moesten plat. Die moesten op tijd terug zijn. Daarna hebben we onze valiezen gemaakt en dan zijn we gaan ontbijten rond het kampvuur dat nog brandende was van de avond ervoor. Daarna was het tijd voor een allerlaatste terreinkuis en om de bedjes af te breken. De stam had hotdogs voorzien als middageten. Vervolgens was het wachten op de bus terwijl we de evaluaties invulden. Uiteindelijk waren de bussen gearriveerd en was het tijd voor ons traditionele afscheidslied. Toen stapte iedereen op de bus terug richting Wondelgem. Een zeer dikke merci voor onze eenheidsleiding om dit kamp te organiseren en mogelijk te maken voor ons. Een dikke merci aan de stam om zo goed voor ons te zorgen en zeker een dikke merci aan **Cholo** die ons doorheen heel het kamp heeft bijgestaan in opbouw, afbraak en spelen. Ook een dikke merci aan alle medeleiding om er zo een geweldig kamp van te maken. En als laatste een dikke merci aan alle JVG's om zo enthousiast met ons op kamp te gaan. We zien jullie allemaal in september terug. ♥

Uw verslaggever ter plaatse

Dartele Picus

Programma Jongverkenners-Jonggidsen

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon (kameleon@dezwaluw.org of 0489/44.94.25). Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem! Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken. PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

Zaterdag 7 september 2019, 14u00 tot 17u30

Tijdens deze eerste vergadering spelen we veel spelletjes om de nieuwe JVG's en leidersgroep beter te leren kennen.

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

Openen en sluiten in Wondelgem

We gaan het terrein in Wondelgem verkennen terwijl we onze patrouillekoffers uitkuisen.

Zaterdag 21 september 2019, 14u00 tot 17u30

We gaan de zakenman in ons bovenhalen en koekjes verkopen in de stad.

Zaterdag 28 september 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 5 oktober 2019, 10u00 tot 17u30

Joepiejeuj tijd voor de eerste tocht van het jaar. We leren hoe we kaart moeten lezen en daarna trekken we de stad in.

Zaterdag 12 oktober 2019, 14u00 tot 17u30

Een groots moment in de JVG-carrière... techniek belofte eisen.

Zaterdag 19 oktober 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 26 oktober 2019 tot woensdag 30 oktober 2019

HERFSTKAMP

Zaterdag 2 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 9 november 2019, 10u00 tot 17u30

Vandaag spelen we een groot spel. No spoilers.

Zaterdag 16 november 2019, 14u00 tot 17u00!

Vandaag spelen we kleine spelletjes. Het perfecte moment om technieken af te leggen.

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Vandaag leren we hoe we kleine spelletjes maken en daarna zullen we een paar zelfgemaakte spelletjes spelen.

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering ☹

Zaterdag 7 december 2019, 10u00 tot 17u30

't Is winter en dat betekent winterspelen. We gaan samen schaatsen om ons te kwalificeren voor de Olympische Winterspelen.

Bedachtzame Kameleon

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

kameleon@dezwaluw.org

0489/44.94.25

Artikel VG's Groot Kamp 2018

Voorkamp 29/07/2019 – 03/08/2019

In schril contrast met de ellenlange weken van wachten tot Groot Kamp zou beginnen, was door de aansluiting met de Gentse Feesten en de laatste nacht thuis slapen wel heel kort. Misschien daardoor dat de oogjes nog vol prut zaten en eerder spleetjes dan bollen leken, die allereerste dag van het voorkamp. Een andere verklaring is het feit dat dit jaar voor de eerste keer sinds mensenheugenis de camions niet de dag op voorhand ingeladen werden, maar de dag van het vertrek zelf.

Niettegenstaande deze minieme vertraging, kwamen we snel genoeg aan in het nog lege Kattenbos in Lommel. Na de meest rurale voorzieningen (genaamd stafkamp en slaapplek) geplaatst te hebben, was er een moment voor prospectie. Nooit, echter, zou iemand op voorhand de ware klasse kunnen vatten van het kamp dat ons te wachten stond. Gezien de geringe omvang van de VG-groep en de aanzienlijke hoeveelheid seniors, wisselden we van territorium en van takwerking. Over de komende dagen stelden de VG's namelijk een indrukwekkende mate van autonomie ten toon waarvoor zij niks dan lof verdienen.



De tweede dag, zoals steevast de bomendag, ging iedereen weer helemaal los in't bos, maar dan ook echt los, want we gingen naar huis met een goeie 600 bomen. Dat was niet de enige verdienste van deze mooie en zonnige dag, want toen we de volgende dag opstonden was **Mirthe Lermytte** veranderd in **Bedeesda Markoeb**. Een



dergelijke metamorfose verschafte de troepen genoeg moreel om te bouwen alsof hun leven ervan afhing.

In geen tijd hadden we een douche, poort, zithoek, driedubbele vuurtafel, 3 materiaalrekken en twee eettafels gebouwd. Om de laatste dagen van het voorkamp toch nog iets te doen – dat niet bestond uit de duimen cyclisch rond elkaar laten bewegen – bouwden we dan ook maar de poort van de JVG's, een omheining en een sauna. Vooral die laatste bleek een gouden keuze, want in de loop van het kamp zouden daar nog vele liters in uitgezweet worden.



We hadden zelfs zodanig veel tijd dat boven onze hoofden eensklaps werd beslist dat het onze taak was om enkele niet opgehaalde dixi's manueel te verzetten. Te uwer informatie: deze dixi's werden voorafgaand aan ons verblijf in het Kattenbos reeds twee weken aan een stuk gebruikt door een Chiro. Hoewel ook niet van de poes, was het gewicht nog het minst ondraaglijke kenmerk ervan.

Voor we onze eigen sauna uittestten, was het eerst nog even tijd om welverdiend op offday te trekken op de laatste dag van het voorkamp. Er werd uitbundig geslierd van de nieuwe glijbaan met video-effecten, er werd geplonsd in warme en koude baden en vooral het wellnessgedeelte van het zwembad werd onder de voet gelopen. Al een geluk dat door de fusie van Overpelt en Neerpelt er ten minste niemand meer ruzie kon maken over waar het zwembad nu eigenlijk lag. Makkelijkheidshalve werd namelijk gekozen om de fusiegemeente de naam "Pelt" te geven. Over schoonheid in de eenvoud gesproken.

En zo rap kan het gaan, want na deze zwemsessie was het gedaan met het lege kampterrein, gedaan met bouwen, want de volgende dag kwamen alle kindjes toe en begon het eigenlijke kamp.

Zondag 4 augustus

Op deze eerste echte kampdag werden de VG's gewekt door niemand minder dan **Vos**, die hen meteen ook even de spieren, pezen en knoken liet loszwieren. Snel een boterham binnen spelen, en dan nog sneller en grondiger ALLES kuisen en in orde leggen. Alles moest namelijk spik en span liggen voor de ouders die vandaag even kwamen rondkuieren.

Wanneer alles geïnspecteerd was en naar goede gewoonte **Krekels** valies binnenste buiten gekeerd was, begaven we ons richting speelbos, alwaar een drempelkwartet te spelen was. Dat doe je door kwartetten te verzamelen. Telkens iemand een volledig kwartet heeft leest die de kaartjes voor waarop casussen staan die een open debat starten omtrent allerlei soorten thema's zoals etnische minderheden, mindervaliden, seksualiteit en dergelijke. Daar werd alvast duidelijk dat de VG's meer open-minded en minder xenofob zijn dan de steekproef van Vlaanderen. Naarmate klokslag 12u naderde, begon er al eens wat te



kriebelen, want 7 dagen zonder mama en papa, dat kan al eens tellen. Bij **Oehoe** begonnen de hormonen boven te drijven, want 7 dagen zonder **Shania**, dat kan al eens hels zijn.

Na een heerlijke maaltijd mocht iedereen wat tijd spenderen met de visite. Hierover is er bitter weinig te schrijven want ieders privacy werd gerespecteerd.

Daarna speelden we het eerste middagspel van het kamp: een Kubbtoernooi. En ons geluk kon niet op want wij werden vergezeld door de liefallige **Shania**. Vreemd genoeg was het niet het team van de leiding dat kon winnen, maar wel team B. Proficiat team B!

Na afloop van het middagspel begonnen de eerste ouders te vertrekken en langzaam kabbelde de dag door, tot opeens iedereen terug hard aan het werk was om een groot vuur te maken dat vol werd gelegd met keien. Dit om voor de eerste keer onze sauna uit te testen. En geslaagd was het, magna cum laude!

Dit duurde echter zodanig lang dat er niet zo heel veel meer overschoot van het avondspel. De bedoeling was om bij de verschillende leiders aanwijzingen te vinden, om zo de code van een kluis te kraken. Uiteindelijk lukte dit net binnen de tijd, al hing er over het hele slot een zweem van frauduleuze praktijken. Maar we weten kundig gebruik van de grijze zone al wel eens te appreciëren, dus werd de prijs (snoep) die zich in de kluis bevond toch maar gegund aan de winnaars. Zo kwam dag 1 aan een einde. Dat belooft wat!

Maandag 5 augustus

“Ai die laatste! Nog 30 seconden!”, klonk het liefallige stemgeluid van **Caraya**. Op die manier wist iedereen dat het tijd was om op te staan. Na een heerlijk ontbijtje en een zalige inspectie waarbij vooral **Krekel** de pineut leek, brak het moment waarop niemand had gewacht aan: sportproeven. Gelukkig voor iedereen werd er niet gelopen en lag de focus vandaag vooral op hoogspringen. Vooral **Pepijn Gyselincx** en **Oehoe** profileerden zich als hoge



springers. Nadat uiteindelijk ook die laatste de handdoek in de ring moest werpen, foerageerden de VG's en kookten ze voor de eerste keer dit kamp op een houtvuur. Dat was toch nog even terug aanpassen, want men (kwestie van geen namen te noemen) slaagde erin de vegetarische schnitzels in houtskool te veranderen.

Na de maaltijd kwam opeens **Thanos** uit de Marvel Universe op de VG's afgelopen. Hij nam hen mee naar de centrale vlakke, waar opeens 5 Thanossen stonden die allemaal claimden de enige te zijn. Om aan te tonen wie de echte is, werd heel FOS De Zwaluw in groepen verdeeld, die hun Thanos assisteerden bij het vergaren van de infinity stones. Dat moesten ze doen door hun kracht, verstand, ziel, werkelijkheid, ruimte en tijd te etaleren op verschillende opdrachtposten. Na afloop van deze beproevingen bleek dat **Thanos** de echte Thanos was. De valsen dropen af en ook de echte bleef niet zo heel lang meer hangen, en uiteindelijk ging iedereen terug naar zijn/haar tak.



Na het vier-uurtje was al snel duidelijk dat er iets ging gebeuren, want het terrein moest perfect in orde liggen en de leiding liep keizenuwachtig. Na even in spanning gehouden te zijn, werd duidelijk dat we op n-daagse vertrokken vandaag. De trekkersrugzakken werden volgepropt met bonen en kaassauspasta, de slaapzakken en de matjes werden volgepropt en 1 fles water per persoon werd bevestigd waar er nog plaats was.

Iedereen klaar om te vertrekken? De lieve stamleden waren zo vriendelijk om ons in Mol af te zetten, en iedereen had er zin in: een nachtelijke kaartleesoefening van om en bij de 15 kilometer. Dat was echter buiten het militaire centrum voor nucleair onderzoek van Mol gerekend. Wat een makkelijk punt 2 moest worden, veranderde voor zowel de Piranha's als de Condors in een gigantische omweg rond dat centrum (dat niet op de nieuwe stafkaarten stond). Maar daar begon de pret pas, want opeens kwamen deze patrouilles elkaar tegen in een groeve die overwoerd was met brandnetels, bramen en minder bekende planten die daarom niet minder scherp zijn. Uiteindelijk werden 3 van de 5 punten geskipt en was iedereen gewoon blij dat we in een veld onze tenten konden placeren en slapen.



Dinsdag 6 augustus

Opstaan moest vandaag niet echt geroepen worden, want we werden uit onze tenten gebakken. Dat is wel een mindere manier van opstaan na zo een stevige dropping. Maar goed, zulke dingen kunnen nu eenmaal gebeuren. We eten onze boterhammetjes vlijtig op en maken ons klaar. De leiding zegt dat we onze bottines niet moeten aandoen?! Wow, welke verrassing staat ons nu te wachten? We stappen naar de baan, waar we eventjes moesten wachten tot **Timalia** plots aan komt rijden met een aanhangwagen vol fietsen en de overblijvende Verkenners-Gidsen die niet mee waren op de dropping. Dikke merci **Timalia** om dit te doen voor ons! Joepie de poepie, deze 3-daagse zou met de fiets zijn. Na het uitladen van de fietsen blijkt dat er een rugzak extra mee is: de rugzak van **Banteng** die ziek thuis ligt en beloofd heeft om achter te komen. Deze rugzak kan natuurlijk niet terug, dus neemt **Gaai** als een echt monster het op zich om deze extra rugzak te dragen bovenop zijn eigen rugzak. Tijdens deze 3-daagse zou hij op een bepaald moment wel 3 rugzakken tegelijkertijd dragen en dit allemaal op een eeuwen oude stadsfiets. Uiteindelijk vertrokken we. Zo spannend! Waarheen? Hoe ver? Wat zal de activiteit zijn? Zal er wel een activiteit zijn? Allemaal vragen waar we wel antwoord op zullen krijgen. Bij de Piranha's liep het al mis vanaf de eerste bocht, waarbij **Rigo De Bruecker** al tegen de vlakke ging met enkele stevige schaaftwonden tot gevolg. Voor de rest ongedeerd, komen we tegen het begin van de avond aan op onze slaappleats in Retie (Nederland) en mogen daar overnachten op het scoutsterrein van de scoutsgroep: Scouting Prinses Irene. Mooi lokaal met warm water (heerlijk) en een gezellige kampvuurplek. We zetten onze tentjes op en zijn klaar om te eten en daarna even bij het kampvuur te chillen. Kijk eens wie ons komt vervoegen! Als dat niet de volledig uitgeziekte **Banteng** is, gevoerd door de mama (die toch wel een dikke zoen heeft gekregen?!). Aangezien



Banteng de eerste dagen gemist had, leek het wel een goed idee om hem met 2 kg kippenvoer en nog wat extra gerief rond te laten fietsen. Deze waren bestemd voor zijn broer **Toko**, die op dat moment nog op het kampterrein in Lommel zat. Na een toch wel vrij lastige 72 km gefietst te hebben, snakten er al enkele VG's naar een goede nachtrust.

Woensdag 7 augustus

Opnieuw werden we in onze kleine tentjes levend gebraden, waardoor enkelen hun matje al hadden buiten gelegd om te genieten van de opkomende zon. Hopelijk stond er vandaag een leuke activiteit te wachten. Gelukkige werden gebeden van de VG's gehoord, want na het ontbijt roept de leiding dat de tenten mochten

blijven staan en we gewoon ons zwem- en kookgerief nodig hadden voor die dag. We vertrekken weer met de fiets aan een hevig tempo (**Dingo** kalm!) tot we eindelijk aankomen in Waterspeelpark Splesj, waar we vol enthousiasme binnen gaan. Na een korte zoektocht naar de paskamers claimen we ons een plaatsje om ons gerief te deponeren en gaan op ontdekking, want er valt hier veel te zien en te beleven. Zo zijn er enkele zeer indrukwekkende en steile glijbanen waaronder een fameuze 'half pipe'. Hierbij had één verkenners in het bijzonder het wel zeer lastig. **Lemming** is namelijk wel erg bang van hoogtes en zag het niet direct zitten om van de half pipe of van de steilste glijbaan te gaan. Gelukkig is er zoiets als groepsdruk en is hij uiteindelijk toch van beide attracties geweest. **Gaai** heeft hiervan prachtig bewijsmateriaal. We kunnen deze jammer genoeg niet op de site plaatsen, maar als je eens zotte filmpjes wilt zien van **Vos, Banteng, Gaai** en **Lemming** moet je het zeker eens vragen aan **Gaai**, ze zijn echt de moeite! Tegen de middag begonnen we allemaal honger te krijgen en maken we ons klaar om op gasvuur ons eten klaar te maken. Hierbij worden we echter tegengehouden, omdat open vuur verboden zou zijn op hun domein, al had de vrouw aan de inkom ons iets anders wijs gemaakt. Na een gesprek met de manager krijgen we dan toch de mogelijkheid om buiten het domein te gaan eten om dan daarna met hetzelfde ticket terug binnen te mogen. Tegen sluitingstijd begon het toch al wat frisser te worden en besloten we terug te keren richting onze kampeerplek. Bij aankomst valt toch op dat onze twee melkflessen **Roodborstje** en **Pepijn Gyselinck** helemaal verbrand waren, aangezien **Caraya** de zonnecrème in zijn tent was vergeten en je er vreemd genoeg geen kon kopen in het speelpark zelf. Het overgebleven eten werd eens samen gelegd en de leiding besloot nog snel naar de supermarkt te fietsen om de voorraden terug aan te vullen. De overheerlijke asperge-ham salade moest wel eerst worden opgegeten



vooraleer de vers aangekochte potjes kip-curry mochten worden opgedaan. Zo smeerde **Salamander** zijn boterham wel zeer dik, waarna hij geen honger meer had om een verse boterham te nemen. We plaatsten ons voor een laatste keer rond het kampvuur en babbelden wat na over de alweer fantastische dag. Voldaan, maar toch wel een beetje uitgeput, kruipen we onze kleine oventjes weer in.

Donderdag 8 augustus

Na een mooie nacht staan we uitgerust op. Tijd om terug te keren naar ons geliefd kampterrein. Het zal wel een stevige tocht worden van een goeie 90 km, dus snel vertrekken is de boodschap. We schieten goed op, maar door het hevige fietsen, ontstaan er wel wat probleempjes. Zo leek

Krekel zijn fiets bijna te gaan dubbelplooien door alle veringen die over begonnen los te komen. We hadden tot nu toe nog geen last van platte banden, maar daar kwam vandaag helaas verandering in. Er waren heel wat platte banden en vooral bij de koersfietsen moest er geplakt worden. Aangezien de supercompacte handpompjes toch niet het van het zijn, belden we aan om een stevige fietspomp te lenen. Gelukkige kregen we iedere keer een goeie pomp om ons banden te herstellen. Na de derde band begon er toch iets merkwaardigs op te vallen. In ieder huis waar we aanbelden, kregen we exact dezelfde fietspomp mee: een houten plankje met daarop de pomp bevestigd. Jammer genoeg kan **Roodborstje** vandaag niet verder door last aan haar knieën. **Caraya** beslist samen met haar richting station van Breda te fietsen om daar de trein te nemen. Hiervoor hadden ze natuurlijk niet genoeg geld mee. Wie

had ooit gedacht dat een treinrit meer dan €90 zou kosten?! Uiteindelijk worden ze opgehaald door een uitermate vriendelijk stam-lid, merci **Wantibo**! De tocht voor ons gaat natuurlijk gewoon lekker verder. Rond de 60 km grens stoppen we even voor een snelle frituurhap in het centrum van Arendonk. De Pythons hadden het even moeilijk die te vinden, aangezien **Vos** niet over een slimme telefoon beschikt. Uiteindelijk vinden ze het dan



toch door aan de lokale bevolking de weg te vragen, maar worden tegelijk ook gewaarschuwd dat dit helemaal geen goede frituur is. Al een beetje angstig gaan de Pythons op verkenningstocht en vinden de frituur al snel, maar hij is dicht wegens verlof. Een geluk bij een ongeluk misschien? Gelukkig vindt **Dingo** al snel een nieuwe frituur. Na het bestellen van ons eten gaat iedereen van de verkenners eens goed naar het groot toilet in de frituur, waar jammer genoeg maar 1 toilet is en er dus een wachtrij van meer dan een uur ontstaat. Na de lekkere porties frietjes zijn we weer volledig klaar voor de laatste 30 km. Deze bleek echter wel een pak lastiger dan verwacht. De Piranha's nemen onder leiding van **Gaai** wel nog een verfrissende pauze door in het Albertkanaal te gaan zwemmen. Hier proberen **Rigo De Bruecker** en **Gaai** een paar mislukte "front flips", die ook te vinden zijn op **Gaai** zijn slimme telefoon. De Piranha's fietsten nu met een bijzonder goed humeur de laatste kilometers. Zo komen ze, terwijl ze het einde van "Country Roads" zongen, op het kampterrein toe. De Condors daarentegen (en **Markoeb** in het bijzonder) hebben de laatste kilometers wel goed veel stress, want plots kreeg **Markoeb** op haar fancy elektrische fiets een aantal foutmeldingen die ze nog nooit had gezien. Met een beetje geluk raakten we nog net tot aan de VG-poort. Eenmaal aangekomen was er tijd om uit te rusten en daar hoort natuurlijk een goede saunasessie bij. Na de complete ontspanning is het dan tijd voor een heerlijke BBQ samen met de JVG's en Seniors. Nadat iedereen zijn/haar buikje volledig rond heeft gegeten en de verhalen verteld zijn, kruipt iedereen snel in zijn/haar bedje na een geslaagde driedaagse.

Vrijdag 9 augustus

Opstaan ging vandaag voor de ene al wat gemakkelijker dan voor de andere. Sommigen hadden namelijk nogal last van spierpijn door de stevige fietstocht van de dag ervoor. Het kon gelukkig niet veel erger dan bij de Seniors. Daar liep iedereen als een pinguïn door het kampterrein door de vele blaren op hun voeten. Na een korte turnles en een snel ontbijt kregen de VG's te horen wat ze reeds verwacht hadden. Met nog twee dagen voor overgang moest het wel kookwedstrijd zijn vandaag, en gelijk hadden ze. In tegenstelling tot de gewone kampdagen gingen de patrouilles nu wel elk aan de slag met een eigen vuur. Er kon al vroeg om foerage gegaan worden in het stafkamp, waardoor de voorbereidingen op tijd konden starten. Gelukkig waren de ingrediënten die de stam hadden voorzien zeer toegankelijk om creatief mee te koken: heel wat lekkere groentjes zoals paprika, courgettes en tomaat met wat rijst en gehakt. Hierbij kon **Banteng** zijn creatieve kookkunsten eens tonen aan de leiding en de rest van de VG's. Hij maakte een tomatensoepje met een licht geflambeerde smaak, al had **Dingo** zijn twijfels of dit wel effectief de bedoeling was. We kregen ook nog enkele overheerlijke hoofdgerechten voorgeschoteld door de Pythons en Piranha's. Na wat aandringen bij de Stam kregen we wat kaneel en suiker mee. Hierdoor kon er toch nog iets gemaakt worden van de appel die we meekregen als dessert. Uiteindelijk kwamen de Condors als winnaar uit de bus: proficiat! Vooraleer we aan het middagspel konden beginnen, moest er uiteraard eerst een stevige afwas gebeuren. Veel tijd voor siësta was er dus jammer genoeg niet. Aangezien we nog niet veel gevoetbald hebben dit kamp werd het tijd voor een middagspel in voetbalthema. Er werden eerst een aantal balvaardigheidsoefeningen uitgevoerd waarmee punten te verdienen waren. Aan de hand van deze punten werden dan twee teams gevormd om een stevig potje voetbal te spelen. De lijnen werden uitgezet en goals op hun plek gezet. De wedstrijd draaide als snel in het voordeel van **Dingo** zijn team. Voor de rust werd het nog 7 – 1. Gelukkig wist **Caraya** zijn troepen te sturen en kon de score nog een flinke dreun geven. Zo werd het in de laatste 5 minuten bijna gelijk, maar uiteindelijk won het team van **Dingo** met 15-13. Helemaal bezweet werkten we ons vieruurtje naar binnen en begonnen daarna direct met het vuur voor de sauna voor te bereiden. Na het avondmaal werd de rust in het VG-kamp verstoord door **Sid** van Ice Age. Hij was helemaal overstuurd en had de hulp van de hele eenheid nodig. Een paar dagen geleden had Thanos de 5 'infinitystones' bemachtigd en daarmee de helft van de bevolking weggetoverd. Hierbij zaten ook Sid zijn vrienden. Het doel was om de 5 sleutels te verdienen die op hun beurt toegang zouden geven naar de verschillende tijdperken waarin zijn vrienden verbannen zouden zijn. Gelukkig werden ze alle vijf teruggevonden en konden we met een gerust hartje slapen.

Zaterdag 10 augustus

“Verkenner opstaan! Binnen 10 minuten aan de poort”, riep **Vos** van aan de leiderstent. Deze ochtend kregen we een turnles van **Vos**. Na alle spieren losgewerkt te hebben, keerden we terug richting ons terrein. Tijdens het ontbijt kregen de PL's te horen dat ze om 10u op technische omloop zouden vertrekken. Dit jaar gelukkig

zonder zitbalk los te maken van de eettafel, maar wel met een goed gevulde rugzak, bidon water en uiteraard perfect uniform. De eerste opdracht bestond uit de historische puzzel van het leven van Baden Powell reconstrueren en de nodige data aan te vullen. Indien dit gelukt was, moest elke patrouille naar een andere post vertrekken. Deze locatie konden ze vinden aan de hand van een morsecode. Op de andere drie posten werd de kennis van de technieken getest. EHBO, mes-bijl-schop-zaag-hamer en knopen stonden dit keer op het programma. Nadat een patrouille al de posten doorlopen had, moest ze vertrekken naar de welbekende tweede vijver. Daar zouden ze eerst een touw op 1 meter hoogte moeten doorbranden



om dan op ditzelfde vuur hun middagmaal te bereiden. Dit keer was het een goeie ham- en kaassaus met pasta en broccoli, al hadden de Pythons niet veel trek in wat groentjes (of waren ze te lui om dit klaar te maken natuurlijk). Dit was echter buiten de leiding gerekend. Ze moesten eerst alles opeten vooraleer ze aan de laatste proef mochten beginnen. Dus begonnen **Spinaap** en **Salamander** de rauwe broccoli zo snel mogelijk naar binnen te werken. Volgende keer misschien toch beter klaarmaken, hé! Na het blussen en opruimen van de vuren mocht de eerste patrouille over het commandokoord gaan. Bij de Condors en Pythons verliep dit zeer vlot, maar de Piranha's hadden minder succes. **Rigo De Bruecker** en **Koi** kwamen al snel het verfrissende vijverwater tegen. Iedereen was opgelucht dat de technische omloop er weer op zat en zo konden we terugkeren richting ons kamperrein voor het vieruurtje. Dit keer was er geen tijd meer om nog snel de sauna in te duiken, want er moesten nog enkele sportproeven gedaan worden. We gingen namelijk hoogspringen en hierin blonk **Oehoe** uit. Hij bleef maar hoger en hoger gaan tot hij maar liefst 1 m 35 bereikte. In een bos met dennenappels als ondergrond is dit een serieuze prestatie! Na het avondeten volgde er een korte maar grappige speechronde van **Lemming** en **Spinaap**. Zij bezorgden voor iedereen van de groep een leuke oneliner. Die voor **Gaai** kwam misschien wel wat hard aan? Of niet jongens? Omdat het al een lastige dag geweest was, speelden we een rustig avondspel: mens erger je niet in het groot. Met een grote dobbelsteen en grote kegels moest iedereen zijn frustraties onder controle houden. Vooral **Markoeb** had het lastig hiermee, aangezien ze een lange tijd geen enkele keer 6 had kunnen werpen. De andere teamleden konden het spel versnellen door opdrachten te gaan doen. Bij **Vos** moesten de extra kegels verdiend worden die je normaal gewoon krijgt in het begin en bij **Caraya** waren er extra dobbelbeurten te verkrijgen. De leukste post was op het midden van de heide

te vinden bij **Gaai**. Als de opdrachten hier lukten kreeg je de toestemming een kegel van een ander team van het veld te werpen. Al waren het wel pittige opdrachten, of niet **Salamander**? Team blauw won uiteindelijk het spel met 4 gearpde kegels! Tijd voor een welverdiende nachtrust, die toch een beetje stress met zich meebracht.

Zondag 11 augustus

11 augustus, wel beter bekend als overgang. Na een turnles gegeven door alle verkenner-gidsen samen staken we onze voeten onder tafel voor het ontbijt. Tegen 9u30 verzamelde de volledige eenheid in een gigantische u-formatie in perfect uniform. Er waren weer heel wat prijzen uit te reiken aan de sportiefste, best meespelende kindjes, zij die er iedere zaterdag waren in perfect uniform, enzovoort ... Dan was het eindelijk aan de verkenner; het moment waarop iedereen bij ons in de tak op zat te wachten. De patrouille die dit jaar het snelst alle tochten heeft gewandeld en gefietst, zijn dit jaar geworden, brrrrrrr: de Condors! Proficiat! Zij mochten dan ook elk een medaille in ontvangst nemen en de trofee eenmalig in de lucht steken, want daarna verdween die weer in koffer 'overgang'. Voor de sportprijzen werd er dit jaar vooral gekeken naar de verkenner die goed presteerde op de sportproeven, maar ook altijd meedoet met de kleine spelen gedurende het jaar. Op de derde plaats met brons werd dat **Oehoe**, op de tweede plaats met zilver **Spinaap** en de gouden sportprijs ging dit jaar naaaaaarrrrrr **Banteng**!! De voorlaatste prijs zou naar de patrouille gaan die gedurende het jaar op de kampen de beste sfeer had en waarbij het vlot draaide als er iets moest gebeuren en dit jaar zijn dat ook geworden: de Condors. De belangrijkste prijs houden we natuurlijk als laatste: Verkenner of Gids



van het jaar. Hierbij tellen de punten van inspectie en de algemene inzet gedurende het hele jaar. Hij of zij zou dan ook een prachtige prijs mee naar huis nemen. De Verkenner-Gids van het scoutsjaar 2018 – 2019 zou worden: **Rechtvaardige Oehoe**! Hij kreeg op zijn beurt een prachtige dolk van Muela®. Bij de seniors ging het snel, want zij hadden enkel een senior van het jaar en we konden dus direct door naar de overgang. Bij de kindjes is dit nogal vanzelfsprekend (het laatste jaar schuift door naar de volgende tak), maar bij de leiding waren er toch wel enkele verschuivingen. **Dingo** zou stoppen als leider, na 6 jaar, en zal het eenheidsleidingsteam versterken. **Caraya**, **Flicka** en **Gaai** zullen vanaf volgend jaar achter de kookpotten op kamp terug te vinden zijn en zetten dus ook een punt achter hun leiderscarrière, wat voor **Spinaap** tot zeer groot verdriet leidde. Maar niet getreurd, want volgend jaar zou er weer een zeer mooie leidersploeg staan met **Fitis** als takleidster, **Vos** als assistent-takleider en **Toko** en **Seriema** als hulpleiders. Nadat iedereen in zijn nieuwe tak stond, kon de normale dag terug hervatten. Zoals de traditie beschrijft, wordt er in

iedere tak wel een soort doop georganiseerd en dat is bij de VG's niet anders. Na een snelle, maar nodige douche van de nieuwe leiding en eerstejaars VG's moest de deadride nog overwonnen worden. De tweedejaars VG's konden daarna de aloude saunatechnieken aanleren aan de rest. Na het avondeten werd het klassieke 'Hiada is ziek' gespeeld. Een spel dat zijn naam dankt aan **Katta** die de originele Hide & Seek domweg omvormde enkele jaren geleden. Het team van de kersverse takleider **Fitis** won uiteindelijk het spel, waarna iedereen zijn voetjes in de slaapzak schoof.



Maandag 12 augustus

Vandaag werden de kindjes rustig aan hun tent gewekt, waarna we een turnles van **Caraya** kregen. Alvorens over te gaan op een grondige inspectie kregen de verkenners wat tijd om het terrein en hun eigen bed proper achter te laten. In de voormiddag was er ook tijd voorzien om al enkele zaken af te breken. De camouflagenetten en de omheining werden verwijderd

en het gevoel dat het kamp er bijna op zat begon nu toch boven te komen. Gelukkig was er deze middag nog een heerlijke vegetarische maaltijd voorzien. Al was deze bij de verkenners misschien iets minder vegi met de overschotten gehakt van de dag voordien. We vulden onze broodjes met falafelballetjes en smeerden er een goeie schep ketchup bovenop. De afwas bleek juist op tijd klaar te zijn, want het begon te gieten. "Verkenners tenten dicht doen en touwtjes opspannen!", riep de leiding al schuilend naar de andere verkenners die ook een droog plekje opgezocht hadden. Een echt middagspel zou er vandaag niet meer in zitten, dus kregen we wat tijd om op ons bed uit te rusten, al hadden **Salamander** en **Banteng** hier niet al te veel zin in en wouden ze liever een potje monopoly spelen. Spijtig genoeg hadden de welpen alle 4 de versies ingepalmd en bleef er enkel het 'Tour de France' spel over. Na het snel overlezen van de spelregels begon het doel al wat duidelijker te worden, maar we deden toch iets verkeerd. Na nog geen 10 minuten spelen had iedereen nog maar 1 van de 4 renners op het speelbord staan. We besloten de spelregels lichtjes aan te passen, zodat het leuk bleef voor iedereen. Na het vieruurtje klaarde het dan toch een beetje op waardoor het een ideaal moment leek om de tennisballen en baseballbat eens boven te halen. Het werd een stevig potje waar **Oehoe** serieus zijn geduld verloor, doordat zijn team geen enkele bal op een korte tijd op de stip kon duwen. Vooral **Pepijn Gyselincx** had het hier moeilijk mee. De tussenstand schoot al snel de lucht in met 35-1. Gelukkig kon het team van **Oehoe** nog een inhaalmanoeuvre doen, waardoor het toch nog zeer spannend werd. Na een heerlijk kommetje soep had de leiding een gezellig moment bij het kampvuur voorzien.

Jammer genoeg was het weer licht beginnen druppelen, maar wij verkenners laten ons door een paar druppels water niet doen. Een regenjas aan en wat dichterbij het vuur deed de truc. Na een uur en een half besloten we samen dat het genoeg was geweest en kropen in onze warme, maar droge slaapzak.

Dinsdag 13 augustus

Deze ochtend werden we gewekt door **Gaai**, die vanuit zijn eigen bed met het hoofd uit de tent de kinderen tot opstaan aanmaande. De andere leiding had het al een beetje zien aankomen, maar de turnles van **Gaai** zou bestaan uit een rondje rond de heide. Een goeie 1,8 km waar je op sommige stukken door het zand loopt. Aangezien er enkelen van in het begin al moesten afhaken, gaf **Caraya** een aangepaste turnles voor hen. Aan de andere kant zagen we wel wat een tank **Oehoe** is, want van de 12 VG's is hij de enige die in 1 stuk de rond de heide gelopen heeft. Voor het ontbijt had **Gaai** bij de stam gelobbyd voor enkele eieren en wat melk, zodat er wentelteefjes gemaakt konden worden. Dit viel echter niet bij iedereen in de smaak. Na het ontbijt konden we beginnen aan de afbraak. We hebben dan ook vaarwel moeten zeggen aan onze coole poort, zithoek en met spijt in het hard uiteindelijk ook onze sauna. Gelukkig werden we vanmiddag getraakteerd door de stam op een volledig klaargemaakte pot spaghettisaus. Er moest enkel nog wat water gekookt worden voor de pasta. Eenmaal onze buikjes rond gegeten waren mochten de patrouille koffers gemaakt worden en werden de laatste houtconstructies afgebroken.

Na de zware afbraakwerken moest er nu wel echt geoefend worden voor de kampvuuravond. De VG's bereidden in kleine groepjes moppen voor die ze dan 's avonds uitbeeldden voor de eenheid. Al snel verzamelde de volledige eenheid rond twee prachtige vuren. De avond werd geleid door **Patrijs**, **Stokstaartje** en **Lijster** die ons van de ene klassieker naar de andere brachten in de zangbundels. Op de

kampvuuravond zelf waren er 3 vuren voorzien, maar die van de seniors is uiteindelijk in rook op gegaan. Niet letterlijk, maar figuurlijk. De stam kwam wel hun belofte na met een leuk vuur. Het andere vuur werd door ons eigen VG's in elkaar gestoken in de gietende regen. De enthousiastelingen waren **Salamander**, **Spinaap**, **Banteng** en **Lemming**. Dank



voor het harde werk, jongens! Ik moet natuurlijk niet uitleggen hoe veel beter het vuur van VG's was in vergelijking met het vuur van de Stam. Tijdens de act van de VG's hadden **Banteng** en **Lemming** zelfs hun eigen beertjesuitreiking. Dit is een soort

Oscaruitreiking voor verschillende te winnen prijzen op kamp. Natuurlijk gingen hiervan ook de meeste prijzen naar de VG-tak, en terecht! Na de kampvuuravond moest er eerst nog wat opgekuist worden, waarna er nog even in de smeulende kolen kon worden gestaard. De laatste echte kampdag zat er alweer op.

Woensdag 14 augustus

Vandaag was er helaas geen tijd voor turnles. We moesten allemaal samen al een uur vroeger opstaan om het gehuurde tentmateriaal dat nog recht stond op te plooiën en in de zwaluwcamion te steken. Na het ontbijt werden alle zeilen en tenten die de vorige dagen nat waren geworden in de zon gelegd, zodat ze zeker droog konden weggestoken worden. De al droge tenten werden opgeplooid en de laatste constructies platgelegd. Met het zonnetje in het gezicht verorberden we enkele hotdogs, waarna we alle jonge kindjes mochten uitzwaaien, want de teerpoten, wolven, jvg's en **Banteng** vertrokken met de bus richting Wondelgem, waar ze opgewacht werden door hun ouders. **Banteng** stapte de bus op, samen met zijn beste vriend, het grote mooie houten "Zwaluw uithangbord". Het koste hem toch enige moeite om deze grote zware plank in zijn eentje de bus op de hijsen. De andere VG's hebben, terwijl Banteng zich aan het klaarmaken was, flink meegeholpen om de hopen valiezen van de welpen tot aan de bus te dragen. Dit was een hele opgave, want de buschauffeur wilde niet tot op het kampterrein rijden. Eenmaal de kindjes vertrokken waren richting Wondelgem konden wij samen met de Seniors en overgebleven leiding de laatste zaken platleggen en afbreken. Rond 18u begon de werksfeer al wat te verminderen en kon er nog snel een douche gepakt worden, want die werd dan uiteindelijk ook nog afgebroken.

's Avonds was het kaas-en-wijnavond. De bordjes werden gevuld met kaassoorten waarvan we de naam zelfs niet konden uitspreken. Het opeten gebeurde dan wel onder de parasols die niet bepaald waterdicht zijn. Gelukkig waren er nog smeulende kolen van het kampvuur de dag ervoor. Vandaag kregen de verkenners wat extra tijd om de gekke kampverhalen met de seniors te delen. Uiteindelijk moest de leiding er toch een einde aan maken, aangezien er de volgende dag nog zeer hard gewerkt ging moeten worden.

Donderdag 15 augustus

Het kampterrein zag er al vrij verlaten uit toen we opstonden, maar dit moest tegen 12u volledig leeg zijn. We hadden bijna alles weggestoken en klaargezet om in de camions te steken, maar waar bleven die camions? Die hadden zich volledig vastgereden in het modderachtige parcours dat moest worden afgelegd tot aan ons stafkamp. Om die los te krijgen, hebben we met man en macht zaagsel moeten rondstrooien en opengereden putten terug moeten vullen. Dit alles had bijzonder weinig effect waardoor we de lokale boer hebben gebeld, zodat hij met zijn tractor de camions uit de modder kon trekken. Eenmaal de camions op het kampterrein stonden, konden we ze eindelijk beginnen vullen. Wanneer de camions bijna vol waren, zijn de VG's vertrokken richting het station om met de trein richting Gent te gaan. De leiding heeft nog de laatste koffers in de camions gezet. Eenmaal de VG's

aangekomen waren in Antwerpen, hebben ze afscheid genomen van Gaai die hen daar heeft verlaten omdat hij nog verplichtingen had in de desbetreffende parking van het land. Eenmaal de VG's aangekomen waren in Wondelgem hebben ze zeer snel alle camions uitgeladen zodat ze vlug naar huis konden.

Het Grootkamp zit er helaas alweer op, maar niet getreurd! Binnen een paar maanden vertrekken we alweer op Herfstkamp. Ik hoop dat iedereen het leuk vond. De leiding heeft er alleszins van genoten, hopelijk jullie ook?! Uiteraard zorgde niet alleen de leiding voor dit prachtige kamp maar ook de eenheidsleiding en de stam. Nog nen helen dikke merci voor alles!

De reporters van dienst,
de VG-leiding

Programma Verkenners-Gidsen

Indien je niet naar een vergadering kan komen gelieve Fitis (fitis@dezwaluw.org of 0478/93.37.42) dan een week op voorhand te verwittigen zodat wij onze activiteiten goed kunnen plannen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is het niet zo, dan wordt dit tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €1,00 voor het vieruurtje mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

Zaterdag 7 september 2019, 14u00 tot 17u30

Hopelijk hebben jullie veel goede moed want we zien techniek hoed. We openen in De Muze en na veel spelletjes in het Begijnofdriespark sluiten we daar ook af. Dit jaar wordt echt maf!

Zaterdag 14 september 2019, 14u00 tot 17u30

Lig jij met jezelf in de knoop? Geen enkel probleem, vandaag leren we vele knopen leggen en ontwarren. We openen en sluiten op het terrein, hopelijk vinden jullie dit fijn.

Zaterdag 21 september 2019, 14u00 tot 17u30

Neem vandaag allemaal jullie zwemgerief mee, want we gaan zwemmen, hoezee!

Bhaaaaa mopje, we gaan koffers uitkuisen in Wondelgem.

Zaterdag 28 september 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 5 oktober 2019, 10u00 tot 17u30

He was a skater boy. She said, "See ya later, boy." He wasn't good enough for her. Now he's a superstar. Slammin' in de Blaarmeersen. Afspraak aan de Beachhouse met skategerief naar keuze en verplichte bescherming + helm. We sluiten ook af in de Blaarmeersen.

Zaterdag 12 oktober 2019, 14u00 tot 17u30

Als je een band kunt plakken zonder te falen, kan je deze vergadering je badge fietser halen. Pief, poef, pem, we openen en sluiten in Wondelgem.

Zaterdag 19 oktober 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 26 oktober 2019 tot woensdag 30 oktober 2019

HERFSTKAMP

Zaterdag 2 november 2019

Geen vergadering ☹️

Zaterdag 9 november 2019, 10u00 tot 17u30

Zorg dat je je fiets meehebt want we gaan ons verplaatsen van de Muze naar het schaatsen. Handschoenen zijn verplicht, dit is het einde van ons gedicht. (We sluiten ook in de Muze.)

Zaterdag 16 november 2019, 14u00 tot 17u00!

Hopelijk kennen jullie Gent heel goed, want vandaag gaan we in perfect uniform en hoed, een leuke gidsbeurt tegemoet. Openen en sluiten in de Muze.

Zaterdag 23 november 2019, 14u00 tot 17u30

Roses are red, violets are blue, Piranha's we choose you! Meer info over deze patrouillevergadering volgt later.

Zaterdag 30 november 2019

Geen vergadering ☹️

Vrijdag 6 december 2019, 19u00 tot 22u00

Er was eens een gezellige avondvergadering waarop we allemaal een film keken bij Toko thuis met zelfgemaakte popcorn. Deze keer zonder hoed en das, maar wel in jullie pyjama's.

Vrijdag 13 december 2019, 19u00 tot 22u00

Ho ho ho, we kunnen het jaar niet eindigen zonder een cadeau. All I want for Christmas is that you take een pakje ter waarde van 10 euro mee and youuuuuu. Openen en sluiten in Wondelgem.

Doordachte Fitis

Cato Dambre

Takleidster VG's

fitis@dezwaluw.org

0478/93.37.42

Artikel Seniors Groot Kamp 2018



Voorkamp (29 juli – 3 augustus)

Allemaal vroeg opstaan! Grootkamp 2019 stond weer klaar voor de deur en alle Seniors hadden er megaveel zin in. We namen afscheid van onze ouders en laadden nog snel de camions in zodat we konden vertrekken richting Lommel. Eenmaal aangekomen begon iedereen hard te werken en de eerste tenten op te zetten. In de avond kwam **Mo paeleman** ook aan. Toen kon iedereen in zijn bed kruipen, want morgen was het weer tijd

voor bomendag. Iedereen werkte zeer hard, waardoor we rond de 500 bomen verzamelden en onze constructies konden beginnen maken.

Op een magische wijze werden we de volgende ochtend wakker met 3 nieuwe totems namelijk: **Ilona Lust** of **Guitige Koala**, **Mo Paeleman** of **Uitgelaten Stokstaartje** en **Wolf De Vylder** of **Onbevangen Gnoe**.

Ook dit jaar bij de Seniors waren er enkelen die badge Woudloper aflegden: 24 uur lang alleen in het bos overleven. Dit jaar waren dat **Kapucijnaap**, **Seriema**, **Kantjil** en **Gaviaal** die erin slaagden en **Raaf**, die spijtig genoeg moest opgeven wegens ziekte.

We begonnen met volle moed aan onze constructie: een boot waarin de eettafel, vuurtafel en slaaptenten verwerkt waren. We feliciteerden **Kapucijnaap** nog voor zijn verjaardag en na enkele dagen te zwoegen, waarbij de mast eindelijk in de grond zat, kwam **Emoe** ons ondertussen vervoegen. Eindelijk was het tijd voor offday. Na een paar uren in het zwembad te weken en ons te wassen, waren we helemaal klaar voor het echte kamp dat morgen zou beginnen. Dit vierden we met een heerlijke BBQ!



Zondag 4 augustus

Bezoekdag! De kindjes kwamen stilaan toe en de barbecue werd in gang gestoken. De Seniors zorgden voor de goede bediening en hielpen met veel plezier mee. Na een lastige dag en de vele stappen die sommigen hebben afgelegd, kregen we als beloning ons vieruurtje. **Raaf** was ook toegekomen en het echte kamp kon beginnen. In de avond speelden we nog het spel, genaamd "drama drama", gemaakt door **Tarbagan** en **Raaf**. Door middel van opdrachten moesten we roddels maken en voor veel drama zorgen. Dit

was voor ons geen probleem, dagelijkse kost. Hierbij kwamen sommigen dan ook met zeer originele verhalen. Na een zeer drukke dag konden we dan voldaan in ons bed kruipen en dromen over de vele verhalen.

Maandag 5 augustus

We werden allen gewekt en hielden een korte turnles. Snel aten we ons lekker ontbijt op en waren we klaar voor het laatste weermollenspel dat **Seriema** in elkaar had gestoken. De opdracht verliep sneller dan verwacht en na weer een tip te krijgen, ontmaskerde niemand de mollen, waardoor ze het jaarspel wonnen. We maakten ons eten klaar en hoorden al snel hulpgeroep. Een Thanos riep en samen moesten we bewijzen wie de echte was aangezien er 5 waren en dat kan natuurlijk niet. We toonden wie het sterkste was en het best kon dansen, waardoor de echte Thanos werd onthuld. Na lang te moeten wachten kwamen **Tarbagan, Hoopoe, Chinchilla** en **Alpaca** toe op kamp na Jamboree. Na vele verhalen van hen kregen we al direct het fantastische nieuws dat we morgen vertrokken op 3-daagse en onze trekkersrugzak mochten inpakken. In de avond bereidde elke groep zijn spel voor, dat we aan de 3 jongste takken mochten geven. Elk spel was een groot succes en na een fijne avond kropen we onze tenten in want morgen werd het laaanngg stappen.

Dinsdag 6 augustus



Iedereen werd opgewekt, want de 3-daagse van **Lynx** stond voor de deur. Allen mooi gekleed in ons uniform en met de rugzak op de rug waren we er helemaal klaar voor. We werden in 2 groepen opgedeeld en waren klaar voor een knooppuntentocht. Iedereen begon eraan met volle moed en in **Fennek** zijn groep waren we klaar voor "3000 galetten". Sommigen waren kreupel, maar gelukkig kregen we veel eten en drinken van mensen, zodat we energie kregen. We stapten helemaal van Lommel naar Kinrooi, dat was rond de 38 km.

De laatste kilometers werden **Tarbagan, Stokstaartje, Koala** en **Jacana** te veel en zij konden gelukkig meerijden met de auto tot aan het verblijf. Toen we aankwamen aan onze verblijfplaats, kwamen er allemaal blij gezichtjes tevoorschijn. Iedereen was dolenthousiast over de locatie waar we verbleven. We gingen helemaal back to basic en installeerden ons in een overdekte ruimte in de openlucht. Na lang te stappen konden we een lekker warme douche nemen, onze buikjes vol eten met boterhammen en soep die **Seriema** nog had gemaakt. We zochten onze slaapzakken op en kropen erin voor een dutje in een koude nacht.



Woensdag 7 augustus

Allen werden we vroeg gewekt, want er stond een activiteit op het programma. We maakten ons klaar, staken een boterham in onze mond en stapten allemaal naar de bushalte. Aangezien we nog even moest wachten, maakten we er gebruik van om het liedje van het kamp, "Hoe het danst", weer maar eens te zingen (tot grote ergernis van sommigen). Daarna gingen we allen de bus op en wachtten we

op de tweede bus, toen **Seriema** plots iets interessant opmerkte, namelijk dat het maar een 8-persoonsbus was. Alle kreupelmensen bleven dus achter en de anderen begonnen al te stappen richting het station. Toen bleek dat het busje mega duur was en we onze trein moesten halen, zijn we maar beginnen liften. Iedereen geraakte dan ook liftend aan het station, behalve **Lynx**, **Lijster**, **Seriema** en **Stokstaartje**. Ze liepen de laatste kilometers en haalden net op tijd de trein, zo konden we allen richting de activiteit.

Eenmaal aangekomen bleek dat we prison island gingen doen: een soort escaperoom waarbij we zoveel mogelijk punten moesten scoren door te denken of een goede fysiek te hebben. De echte winnaars en dus de beste ontsnappers waren **Gaviaal**, **Gnoe** en **Kapucijnaap**. Na de activiteit gingen we allen richting de verblijfplaats waar **Pinguïn** en **Pekari** ons opwachtten. **Pinguïn** keerde samen met **Raaf** terug, aangezien hij wat ziek was en **Pekari** vergezelde ons. Na een warme douche, eten en een kampvuur met marshmallows gingen we allen slapen zodat we fris en monter waren voor de laatste dag.



Donderdag 8 augustus

Na een koude nacht werden we door de wekker opgewekt. We aten onze boterhammen met choco en maakten snel onze rugzakken. Iedereen werd verdeeld in 4 groepjes en vervolgens kregen we de knooppunten die we moesten volgen om terug op onze vertrouwde plaats in Lommel aan te komen. De eerste groep vertrok een uur vroeger dan de laatste groep op een tocht van ongeveer 38 kilometer.

Bij iedereen liep het vlotjes, maar na een tijdje begonnen de eerste voeten al af te

zien. Gelukkig was de middagpauze er snel, zo herrees **Koala** weer helemaal. Bepaalde knooppunten waren dan ook enorm lang en dodelijk. Maar gelukkig hadden we iets om met z'n allen naar uit te kijken, namelijk de grote barbecue samen met de jvg's en vg's. Allen kwamen we mooi op tijd aan en we konden nog lekker douchen voor het eten op ons bordje kwam. Na een gezellige babbel en gevulde buikjes konden we vroeg ons bedje in kruipen na een lange dag met veel pit.

Vrijdag 9 augustus

Opstaan, klonk het! We werden gewekt door **Pekari** en begonnen direct aan een stevige turnles. Sommigen hadden veel last aan de voetjes door de vele blaren, maar dat hield ons niet tegen om volop mee te doen. Na een heerlijk ontbijtje en de inspectie begon het de regenen dat het niet normaal was. Allen doken we snel de tenten in om zoveel mogelijk droog te houden en niet te vergeten: putjes graven natuurlijk. Gelukkig kon **Zwaan** ons bezig houden met haar morele opvoeding. Het was een onderwerp dat ons allen zeer kon boeien, aangezien het over het leiderschap van volgend jaar ging. We babbelden erop los en besproken vele situaties, angsten. Het was middag, dus klaar om te gaan koken en een vuurtje te maken. Samen aten we gezellig aan onze grote tafel. Na vele spelletjes en nog een wijze dag, stond plots Sid in onze boot. Zijn vrienden waren naar een andere tijd getransporteerd en ze konden alle hulp van onze scouts gebruiken. Op elke post konden we een sleutel verdienen als we ons best deden. Zo gezegd, zo gedaan, en na veel moed konden we Sid zijn vrienden terughalen en met een gerust hartje ons bedje inkruipen.

Zaterdag 10 augustus

We kropen allen onze bedje uit en aten allen samen onze heerlijke boterhammen weer op. Na een grondige inspectie, wat zeker nodig was voor sommigen (ik noem geen namen) konden we vertrekken naar een hoekje aan de heide. **Fennek** wou ons



helemaal omtoveren tot echte survivors. Hij leerde ons verschillende dingen, namelijk hoe we een goede shelter konden bouwen, hoe we water konden vinden en een stevig bed konden maken. We bouwden per patrouille een eigen shelter die er bij elke patrouille fantastisch uitzag en tot slot bij de flamingo's instortte. De personen die woudloper al gedaan hebben leerden de verschillende vuren met staalwol, een batterij en met een vuurstick. De rest leerde een woudlopersbed maken dat super stevig was. Met onze hongerige magen begonnen we dan ook ons eten klaar te

maken dat na 2 uur eindelijk klaar was. Bij sommigen liepen de frustraties hoog op door het lange wachten, maar achteraf kwamen de blije gezichtjes tevoorschijn bij het lekkere eten. Na een interessante dag kwamen we terug op ons terrein en stonden er lekkere pannenkoeken klaar voor ons. Iedereen viel aan, maar natuurlijk volgde dan ook de grote opkuis, aangezien we er nogal een zootje van kunnen maken.

In de avond speelden we nog een megawijs spel van **Gnoe** en **Chinchilla**, het grote kabouterspel. Men moest in groepjes veeel geld verdienen aan de hand van opdrachten om zo een kabouter te kunnen kopen en versieren. De ene gaf al wat meer geld aan de opdrachtenpost dan een ander, maar elke groepje maakte een prachtige kabouter. Samen met de kabouters konden we dan ons bedje inkruipen.

Zondag 11 augustus



Iedereen stond monter en fris op, want het was overgangsdag. 😊 De dag waar iedereen een jaar naar uitkijkt en alle Seniors naar de leiding overgaan. Maar eerst volgde nog een turnlesje en ontbijt. Iedereen had zijn perfect uniform aangetrokken en daar stonden we dan weer in de grote u-formatie. **Katta** en **Pinguïn** kwamen nog snel toe. De enige prijs die uitgedeeld werd was voor **Seriema**, ze werd Senior van het jaar en kreeg een topzaklamp. We namen afscheid van **Pinguïn**, die dit jaar een leidster is geweest vol enthousiasme. Na enkele stevige groepsknuffels en wenende gezichtjes vervoegden we allen onze nieuwe tak, zodat we een dagje mee konden doen. Sommigen werden stevig gedoopt en waren niet meer te herkennen. Spijtig genoeg vertrokken **Lynx** en **Fennek** naar huis. Iedere Senior deed zijn uiterste best om te tonen wat ze in hun mars hadden. We deden mee in de avondspelen en de kinderen amuseerden zich in elke tak rot. In de avond genoten we samen met de rest van de leiding van een gezellige avond en na een stevige dag konden we weer gaan slapen.

Maandag 12 augustus

Met kleine oogjes kropen we onze tent uit en het was tijd voor een 9-urens spel gemaakt door **Lijster** en **Seriema**. Allen gingen we op expeditie Seniors. Met lege magen deden we snel een turnles en begon het spel. Iedereen zocht zijn lege trekruzak met een briefje in en allen snelde we ons vliegensvlug naar een fluovestje onderweg naar de 3 paaltjes. **Pekari** en **Patrijs** waren de snelste en ze werden dus teamleiders van de Sioux en de Cheyennes. Ze bepaalden alles en kregen het ontbijt mee. Aan de hand van verschillende opdrachten konden we dingen



winnen. De personen die weggestemd werden, waren als eerste **Kapucijnaap** en **Alpaca**, ze vormden de Cherokees. Als middagmaal kregen we falafel, wat **Jacana** wat minder beviel. **Ilona** en **Hoopoe** werkten aan hun conditie en stapten een heel rondje rond de heide, net als **Zwaan** en **Emoe**. Plots begon het heftig te regenen en moesten we jammer genoeg gaan schuilen, dus deden we maar paar spelletjes weerwolven. In de avond gingen we nog een toertje stappen rond de heide, genietend van het felle onweer en uitzicht. Onze tocht werd verbroken toen **Kapucijnaap** plots werd ontvoerd. Omggg, natuurlijk probeerden we onze goede vriend met veel plezier terug te vinden. **Pinguïn** werd gebeld en we volgden de instructies van de ontvoerder. We zochten bij de kippen, in het bos en legden een griezelpad af. Snel kwamen we dan ook bij **Kapucijnaap**, maar eerste moesten we de slechteriken neerleggen. Met veel moeite lukte het ons en hadden we hem heel terug. Na een spannende avond konden we met een gerust hart gaan slapen.

Dinsdag 13 augustus

We ontwaakten een uurtje vroeger uit onze prachtige dromen en stretchten deze ochtend megagood. **Tarbagan** leerde ons yoga door duo-oefeningen te doen, haar ochtendhumeur was dan ook al direct weg. Iedereen was vroeger opgestaan om zoveel mogelijk tenten al plat te leggen, aangezien ze morgen weg moesten. Iedereen werkte mega hard en in een mum van tijd stonden alle shelters en sommige tenten niet meer op. Na een stevig ontbijt begonnen we ook aan de afbraak van onze boot. We kaptten erop los en droegen de balken terug weg naar de stapel. De (vuur)tafel bleef nog staan om te eten en koken. Na de mega lekkere spaghetti werd ook de vuurtafel helemaal afgebroken. We maakten onze valiezen omdat we met iedereen in een seniortent moesten slapen. Natuurlijk begon het ook vandaag in de middag te regenen en bleven we maar wat liggen in onze tent om te praten. Als snel beseften



we dat we nog geen enkele mop hadden voor op de kampvuuravond. Dus ja, daar begonnen eens aan. Al snel hadden we geweldige ideeën. De moppen waren geregeld en het was gestopt met regenen. De avond naderde en de kampvuren stonden klaar. **Patrijs**, **Stokstaartje** en **Lijster** gingen de kampvuuravond leiden en staken alles in elkaar. Het werd een reis door de tijd met vele liedjes. We zongen talrijk en luidkeels mee, zodat sommigen er zelf hees van werden. Na een gezellig avond, dicht bij het kampvuur, konden we gaan slapen.

Woensdag 14 augustus

De laatste dag was aangebroken en allen braken we de laatste tenten af zodat die terug weg konden. Eenmaal ingeladen en na een stevig ontbijt, wat zeker nodig was, konden we er helemaal invliegen. Ons terrein was opgeruimd, dus hielpen we de

welpenleiding nog mee. Rond de namiddag was het weer tijd voor het afscheidslied en de kleine kindjes uit te zwaaien, die konden vertrekken richting Gent. We vlogen erin en keken allen uit naar de kaas-en-wijnavond. Het werd een mega gezellige avond met een kampvuur, een babbeltje en niet vergeten: het lekkere eten. De avond kon gewoon niet meer stuk. **Jacana** werd 17 en er werd dus ook uitbundig gezongen. Zo kon iedereen voor de laatste nacht op zijn veldbed gaan slapen.

De volgende ochtend werden we vroeg gewekt, want heel het stafkamp moest nog worden afgebroken. De camions kwamen toe na eens vastgezet te hebben in de modder. Iedereen werkte hard en het gerief kon worden ingeladen. Alles opgeruimd en zo kon iedereen vertrekken richting Wondelgem met de auto of trein. Eindelijk waren we terug! Snel nog de camions uitladen ook en zo konden we terug richting huis.

Het kamp was weer eens fantastisch! Bedankt aan de leiding om er een topjaar van te maken met leuke spelen en activiteiten, bedankt aan de stam voor lekker eten, bedankt aan de eenheidsleiding voor de hele organisatie en bedankt aan de Seniors om ons laatste jaar zo mooi te maken! Tot de volgende keer!



Uw verslaggeefster ter plaatse,

Aanwezige Jacana

Programma Seniors

DISCLAIMER

De seniors en hun moderatoren zijn nog volop bezig met het samenstellen van hun jaarprogramma. Als gevolg kunnen we hier nog geen programma vrijgeven.

Stoutmoedige Lynx

Hoofdmoderator Seniors

lynx@dezwaluw.org

0470/34.93.60

Flemende Sitta

Hoofdmoderator Seniors

sitta@dezwaluw.org

0471/24.27.59





Chris Bastiaens



Korteboeken 23
9930 Zomergem



t 0474 32 40 37

f 09 372 65 60

e info@pcrondom.be

i www.pcrondom.be

EVÍN

WINE STORE & BAR

EVÍN Wine Store & Bar
Sint-Margrietstraat 16
9000 Gent

